

CHÁNH KHÁCH LỪA ĐẢO

SAGIANG

I.- ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ

Toàn dân nội địa (90 triệu) trong gong cùm cộng sản, trên đe (Trung cộng) dưới búa (Việt cộng), làm công cụ cho chánh quyền phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của dân nghèo, chịu bao thảm cảnh. Bọn cầm quyền càng khuấy đục bao nhiêu, càng thu lợi nhuận bấy nhiêu, nào hàng trăm sắc thể, nào quy hoạch cướp trắng tài sản ruộng đất của dân, bán buôn vô tội vạ. Dân chúng phần uất Tàu cộng lấn chiếm lãnh hải, biểu tình chống đối, Tàu cộng lập mưu cho đám du đảng gia nhập, tạo ra bạo động đập phá xí nghiệp Tàu và ngoại quốc, hôi của, cướp giựt tài sản gây tiếng nhor cho dân chúng, để Tàu cộng có thể làm nư bắt buộc chánh quyền bồi thường thiệt hại, và gây nạn thất nghiệp cho nhân công thêm trầm trọng. Quý thái thú còn bắt giam các nhân công biểu tình, tàn bạo trấn áp, cho vừa lòng chủ nhân ông. Tàu cộng lấn lướt thêm nữa đòi lập các khu tự trị ở Hà Tĩnh, Bình Dương, Biên Hòa, nhứt là các tiểu khu phố bành trưởng ra đại khu phố Tàu, song hành với những thị trấn Tàu hoàn toàn tự trị, họ tự giữ an ninh trật tự, chánh quyền không được bén măn đến. Bây giờ tới giai đoạn các làng Tàu cũng biệt lập nữa. Thảm cảnh này chỉ có ở Việt Nam, chánh quyền bất lực, do ăn chia sòng phẳng, trở thành Tư bản đồ hàng tỷ phú, qua nhiều đại gia phung phí tiền bạc từ nội địa đến quốc ngoại. Con cháu họ sang ngoại quốc, sẵn tiền của, học hành không ra cóc rác gì, chỉ có ăn chơi đàng điếm nổi đình nổi đám, hay mua lại các công kỹ nghệ địa phương, các xí nghiệp to nhỏ, tạo ra nhóm tài phiệt ở hải ngoại hầu có sẵn cơ ngơi di tản ra sông để vương nếu bị thất thế ở nội địa, điển hình có nhiều người được bom tiền bạc từ nội địa, đương là công nhân, đột nhiên xuất ra hàng triệu mua lại các xí nghiệp khủng hoảng kinh tế, trở thành chủ nhân, ở Los Angeles, San Francisco, San Jose ở California mà còn nhiều nơi khác nữa. Do đó mà chánh quyền Mỹ bắt được nhiều vụ rửa tiền cục lạc, phạt tạ, tù tội chỉ một phần nhỏ nhoi không đáng kể. Những chánh khách nội địa trở thành Tư bản đồ, đại gia, còn hải ngoại lại đẻ ra các chánh khách, lập đảng, lập hội đoàn, ủy ban cứu trợ, ủy ban từ thiện, ủy ban xây cất đền chùa miếu, chuyên về Việt Nam hàng tỷ Mỹ kim làm giàu cho ngoại tộ một phần nhỏ, còn bao nhiêu vào túi hò túi xê của các chánh khách hải ngoại. Ngoài ra còn cả chục tỷ Mỹ kim gửi về tiếp trợ thân nhân hàng năm được chuyển đổi ra tiền cụ Hồ, để tăng thêm ngoại tộ cho chánh quyền, để rồi chui lòn vào quý chánh khách lừa đảo tinh vi từ ngân hàng qua các đại sản nghiệp quốc doanh như bại lộ vụ Công ty Tàu biển. Người dân nội địa đói nghèo, lo sinh sống quá chật vật, đâu còn năng lực chống đối chánh quyền, nên thường thường chỉ một nhóm nhỏ tranh đấu đòi công lý khi bị uất ức do giết người dân vô tội, biểu tình bạo động, để rồi bị đàn áp mãnh liệt về tội "Âm mưu lật đổ chánh quyền" hay tội "Phá rối an ninh trật tự" tù tội oan ức. Nhóm dân chúng thâm lặng vẫn chịu đựng chờ thời cơ, chờ họ vẫn nung nấu tinh thần bất khuất, cho đến khi tức nước vỡ bờ như trong tương lai khi Trung cộng xâm chiếm toàn cõi Việt Nam, họ sẽ đồng khởi thành lập chiến khu kháng chiến toàn quốc chống xâm lăng. Tới chừng đó mới lòi ra các chánh khách lừa đảo: ăn xói bớt tiền cứu trợ, lập lờ đánh lận dân đen, các chánh khách đón gió trở cờ, các chánh khách cách mạng ma, các chánh khách tay sai cho Tàu cộng. Những chánh khách này sẽ bị đào thải, trước nhứt là bọn thái thú, bọn dựa hào mé trở thành đại gia, bọn bòn rút công quỹ, bọn đầu nậu quốc doanh. Những chánh khách lừa đảo tôn giáo thành lập Tôn giáo quốc doanh, toàn là tay to mặt lớn trong công an quyền, buôn Thần bán Thánh, bày trò dối dân gạt thế biến vô thần thành hữu thần, cũng như tôn vinh ác quỷ Hồ chí Minh lên Bò Tát, bắt tín đồ và sư sãi tụng niệm bái lạy hết sức oái

oăm, không còn ra thể thống tôn giáo gì hết. Các chánh khách lừa đảo Thần Thánh, Phật Trời này sẽ đền tội khi toàn dân quật khởi giành lấy chánh quyền từ tay Tàu cộng qua tiếp trợ của Đồng Minh với tháp tùng của Quân lực và Chánh phủ VNCHLV, có trách nhiệm liên lạc kháng chiến quân nội địa, tái lập an ninh trật tự và hành chánh quyền địa phương những vùng đã giải phóng, cho tới vĩ tuyến 17. Lúc bấy giờ Ánh cờ vàng VNCH phát phới khắp Trời Nam sau gần 40 năm vắng bóng.

II.- CHÁNH KHÁCH LỪA ĐẢO BỊ ĐÀO THẢI

Trong lúc toàn dân thống khổ chống ngoại xâm, và bài trừ chánh quyền tàn bạo, các chánh khách lừa đảo chỉ lo vinh thân phì gia, phê phỡn trên bàn cùng thống khổ của dân, họ chẳng có công trạng gì tiếp trợ dân chúng, chỉ lừa bịp cho qua tang lễ, đến chừng thành công diệt cộng, họ lại còn vênh váo vỗ ngực xưng tên, "Ta đây đã lo cho cho dân cho nước" nhưng khi bị chất vấn tiền bạc cứu trợ do chúng thur ma mà nạn nhân đã minh chứng, lật mặt nạ lường lặn, bị mọi người tẩy chay, đào thải, mất hết phẩm giá con người, họ chỉ còn có nước bỏ xứ mà ẩn danh thôi. Riêng chánh quyền Thái thú tội đồ dân tộc, bị bỏ rơi được đưa ra Tòa án xét xử công minh với bản án nặng nề. Những thành phần tội đồ dân tộc trốn thoát ra ngoại quốc sẽ được dẫn độ về đền tội trước Tòa án. Miền Nam giữ đúng tinh thần Hiệp Định Genève 1954 lo tái thiết gấp rút và hồi cư dân chúng, bảo dưỡng, đồng thời tưởng thưởng thành phần cán binh phản tính xứng đáng với công lao và chức năng. Song hành với tái thiết, trùng tu, phần quân lực phải gấp rút thành lập đủ cả các quân binh chủng, như là Hải quân và Không quân được viện trợ đầy đủ chiến cụ và khí giới, hầu có thể theo chân Đồng Minh trong Đại chiến III ở Biển Đông, mong mỗi tái chiếm Biển Đảo đã bị xâm lăng. Chánh phủ VNCH được quốc tế nhìn nhận và viện trợ hùng hậu cho việc tái thiết về tài chánh, kinh tế và quân sự, bắt đầu đề cử thiết lập tòa đại sứ, giao dịch quốc tế.

III.- THỐNG NHỨT ĐẤT NƯỚC

Khi Tàu cộng xâm lăng chiếm cứ Việt Nam, Liên hiệp quốc phán quyết tội trạng và biểu quyết cấm vận nặng nề về tài chánh, phong tỏa hết các ngân hàng ngoại quốc đã hiện hữu tài ngân Trung cộng, về thương mại cấm nhập cảng hàng hóa Trung cộng và cấm xuất cảng, về chiến cụ cấm trau đổi vũ khí và chiến cụ, như là thiết bị chế tạo vũ khí và chiến cụ, về khí đốt và dầu hỏa không giao dịch, các giao thông hàng hải và hàng không liên hệ với Trung quốc đều đình chỉ. Mỹ đã thả lỏng cho Trung cộng lún xìn ở Việt Nam do mộng bành trướng lãnh thổ và lãnh hải, để rồi rút cầu cho sụp đổ, mất hết tài năng, kinh tế, thương mại, tài chánh, giao thông quốc tế, chỉ trong vòng 2 tháng là suy sụp toàn bộ, khiến Trung cộng phải vùng vẫy lên kiếm lại thể thượng phong, bằng cách dốc hết toàn lực Hải và Không quân vào Đại chiến III, quyết tâm chiến thắng hầu lên ngôi Bá chủ thay thế địa vị siêu cường đệ nhất Mỹ. Còn Lục quân không quan trọng chỉ tiến đánh Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan và mục tiêu cuối cùng là Mã Lai. Thái bình dương vào cuộc chiến kéo dài từ Hoàng hải, Đông hải và Nam hải (Biển Đông) tấn công Nam Hàn, Nhật, Đài Loan, Phi luật Tân có phụ trợ của Quân Tàu ở Việt Nam. Trận chiến oai hùng giữa 2 lực lượng Đồng Minh và Trung cộng khiến trận hải chiến trải rộng trên 6.000 km, sôi động dậy sóng giữa các bom đạn hỏa tiễn của các chiến hạm, không quân từ các hàng không mẫu hạm. Mỹ tiến vào vòng chiến với 3 hạm đội 5, 6 và 7 chia làm 3 mũi dùi: Đệ Ngũ hạm đội cùng Nhật và Nam Hàn chiến đấu mãnh liệt ở Hoàng hải, Đệ Lục hạm đội tiếp trợ Đài Loan vừa bảo vệ vừa phản kích hải quân Trung cộng, Đệ Thất hạm đội có

tiếp trợ của Úc, Phi luật Tân, Mã Lai, Nam Dương, Ấn Độ và VNCH ở Miền Nam án ngữ, tấn công Biển Đông. Mặt trận hải chiến khởi diễn càng ngày càng mãnh liệt, Không chiến cũng dữ dội giữa các phi đội Đồng Minh và Trung cộng. Nhưng các phi đội Đồng minh quá Mạnh mẽ và hùng hậu hạ bệ nhiều phi cơ Trung cộng bốc cháy rơi xuống biển mất xác, trong lúc bom từ các phi cơ oanh tạc đánh chìm nhiều chiến hạm, các chiến hạm Trung cộng cũng phản kích dữ dội phi cơ và chiến hạm Đồng Minh cũng bị thảm nạn nhưng so với thiệt thòi của hải quân và không quân Trung cộng bị hủy diệt gấp 5 lần, trong tác chiến sôi động trên mặt biển trải dài từ Hoàng Hải, Hoa Đông Hải và Biển Đông, lực lượng Trung cộng bị áp đảo mãnh liệt chỉ trong vòng 1 tuần lễ chiến trận, tiêu hết hơn phân nửa, viện binh đã tung ra hết rồi, đành cam chịu bại trận, rút lui về Tàu, bỏ lại hết các quần đảo chiếm đóng ở Biển Đông, để quân lực VNCH tháp tùng Đồng Minh tái chiếm lại toàn thể. Riêng các quần đảo Tàu trấn đóng Việt Nam yếu thế đang bị Kháng chiến quân tấn kích dữ dội, kéo nhau bỏ chạy về Tàu có bọn thái thú lớn nhỏ cùng bầu đoàn thể tử lếch thếch chạy theo lánh nạn, bỏ lại hết các cơ quan tài sản cho Kháng chiến quân tiếp thu vinh quang toàn thể Miền Bắc. Nhưng khổ nỗi, kháng chiến quân bị chia rẽ ra 2 khối quốc cộng phát sanh nội loạn, dân chúng thống khổ chạy tỵ nạn, về Miền Nam thỉnh cầu VNCH cùng Đồng Minh tiếp trợ, nên phải tiến quân ra Bắc, cả 2 phe biết thế yếu nên xin thần phục. Thế là thống nhất đất nước không tốn một giọt máu, "Bất chiến tự nhiên thành". Còn Đồng Minh truy kích tàn quân Trung cộng và buộc đầu hàng, nhưng Tập cận Đình cương quyết cùng toàn thể các Ủy ban Chánh trị và Quân ủy đồng thanh "Sanh tử chiến" với địch quân. Thế là chiến dịch mới tung ra khai hỏa toàn thể 3.000 giàn hỏa tiễn Liên lục địa đã gây sẵn mục tiêu Thủ đô và Thành phố quan trọng cùng các quốc gia thù địch để nắm lại thế thượng phong, vượt lên siêu cường đệ nhất. "Mưu sự tại nhân, Thành sự tại thiên". Lá chắn nguyên tử Mỹ phát giác liền tung 3000 giàn hỏa tiễn Patriot và 2000 giàn Hốc kít tung vào nghênh chiến, va chạm nhau tạo ra chiến tranh nguyên tử đầu tiên trên địa cầu, vô tiền khoáng hậu, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, tạo ra chấn động gấp 100 lần động đất, khiến địa cầu ngừng lại mấy giây, gây ra thảm nạn sinh vật và con người đều tung lên rơi xuống chết hết "Mã đề, Dương cước, anh hùng tận". Sau đó địa cầu chuyển trục từ Tây sang Đông và Cực Bắc chuyển xuống vùng biển Equator, Cực Nam chuyển lên vùng biển Sumatra. Lúc bấy giờ một luồng Hồng quang điện tử tuyến tỏa từ Thượng Đình xuống khắp mặt địa cầu, nhiệt độ 4 hạng người đã có sẵn Siêu tuần điện số phù hợp siêu tuần điện số Hồng quang điện tử sống lại: Trung thần, Hiếu tử, Chân tu và Thiện tri thức chỉ có 1/10 nhân loại, được đức Di Lạc Vương Phật cùng 18 Đạo sư (Hàng Bồ Tát hóa thân) hoàng dương chánh pháp Đạo Tri, chăm sóc tất cả những người tái sinh được tín nhiệm và cùng nhau hợp lực mở hội Long hoa tại Kim Điện Núi Cẩm tạo lập thời Thượng ngươn Thánh đức, với cảnh sống địa đàng trần gian. Tất cả lo tu hành theo Đạo tri chia ra 18 khu với điều hành của 18 Đạo sư, không còn quân đội, biên giới quốc gia, không còn hành chánh quyền, công an, cảnh sát. Mọi người đều dứt bỏ Tham Sân Si Hận sống hài hòa, không còn lao động kiếm sống vất vả, không còn giàu nghèo chênh lệch nhau, nhứt là không còn ốm đau bệnh tật gì cả, mọi người sống an nhiên tự tại. Riêng Kim điện núi Cẩm trở thành Thánh địa toàn thế giới do Long hoa Giáo chủ trụ trì và Việt Nam lúc bấy giờ không còn nhóm chánh khách lừa đảo vì nước trong treo, các con cò đi chỗ khác kiếm ăn, vì cá đã tránh xa nước đục, phải làm mồi cho cò. Đây là luật nhân quả làm ác phải bị hành phạt. Làm thiện sẽ được ân thưởng được nhiếp độ.

Sacramento, ngày 5 tháng 8 năm 2014

SAGIANG