

CÁP DUỒNG

SAGIANG

I.- NGUỒN GỐC CÁP DUỒNG

Bắt đầu quận chúa Ngọc Vạn kết hôn với vua Miên mới có danh từ "Duồng" nghĩa bóng là kẻ xâm thực, mà người Miên ám chỉ người Việt theo phò tá bảo vệ quận chúa. Chúa Nguyễn có ý đồ sẽ Nam tiến mở rộng bờ cõi sau khi hoàn toàn chiếm lãnh hết đất Chàm, nên tương kế tựu kế cho tướng tá theo cận vệ và tâu xin vua Miên cho người dân Việt đóng tại Sài Côn, khai khẩn đất đai sống. Được trón làm tới, dân Việt đi thuyền vào di dân chiếm đóng dần dần lên tới Bình Dương và Thủ dầu Một, mở rộng ra tới Long Thành. Quận chúa là Hoàng hậu Miên bảo trợ, dân Miên phỉ nhổ "Duồng" tranh chấp đất đai, chém giết nhau, nên thêm tiếng "Cáp" nghĩa là chặt, chém do đó "Cáp duồng" thành danh là chém giết người Việt. Nhưng họ nào ngờ Siêm ý mạnh sang chinh phục Miên, phải cầu khẩn chúa Nguyễn cứu giúp phục quốc, đuổi quân Siêm, đem ngai vàng lại cho vua Miên. Cảm tạ ơn nghĩa dâng đất cho chúa Nguyễn để tướng lãnh cùng quân sĩ trấn đóng, đem gia đình vào khai khẩn sinh sống. Cứ thế, mỗi lần giúp vua Miên đuổi quân Siêm lên ngôi tái vị là được đền ơn một phần đất để chúa Nguyễn di dân vào khai thác lập nghiệp cho đến thế kỷ sau là trọn vẹn vùng Tâm Phong Long thuộc chúa Nguyễn, tức là những tỉnh Hậu Giang, tới thời Mạc Cửu ở Hà Tiên có công giúp vua Miên, được tặng thêm Miền Tà Bốt từ núi Tà Lon lên tới Kompongsom, Nhưng tới đời Minh Mạng giao trả vùng này chỉ giữ đảo Thổ Châu và Phú Quốc, rút Trấn Tây Phủ (Nam Vang) về nước chỉ giữ quyền Bảo Hộ thôi. Người Miên có mối thù dân tộc với Việt Nam, nên thường nổi dậy Cáp duồng cho đã nư hờn mất đất, như năm 1946 Miên Khmer Krom ở Sóc Trăng và Bạc Liêu nổi dậy cáp duồng dữ dội, phải sử dụng quân đội mới dẹp yên. Năm 1972 chánh quyền Miên Long Nol thả lỏng cho dân Miên Cáp duồng cho mò tôm (Liêng xác xuống sông) trôi xuống Hậu Giang thảm thiết. Nên VNCH phải di tản dân Việt về nước. Năm 1976 một lần nữa Miên Khmer Đỏ diệt chủng giết chết 2 triệu dân Miên gốc Việt đã 4 đời, có người từ thời Trấn tây Phủ. Như vậy Miên vẫn mang mối thù dân tộc đòi đất Hậu giang trả lại cho chúng, đã nhiều phen không thành công vì người Việt chiếm 90% dân số không thể giao trả được. Tàu lợi dụng mối thù dân tộc xúi giục dân Miên, như là Miên cộng và Sam Rainsy là chủ tịch đảng Cộng sản Campuchia đang theo Tàu cộng chống đối chánh quyền Hunsen thân Việt cộng ngăn cản xâm lăng Việt Nam theo lệnh Tàu cộng. Sam Rainsy tìm cách hạ bệ Hunsen để thi hành lệnh tấn công Việt Nam theo kế hoạch "Năm Mũi giáp công" đã chuẩn bị từ lâu quân đội và vũ khí cùng cơ giới hạng nặng: 1.- Chiến xa T54, 2.- Chiến hạm, 3.- Phi cơ chiến đấu, 4.- Hỏa tiễn. Hiện nay chánh quyền Hunsen rất lo ngại bị hạ bệ, mặc dầu có ý định ra tranh quyền lực vào 2017. Tàu cộng cứ thúc giục Sam Rainsy thanh toán nhanh để kịp thời tấn kích Nam Phần Việt Nam, và cũng để sáp nhập miền đất bị mất từ mấy trăm năm vào đất Miên cho thỏa dạ dân Miên, như là dân Khmer Khrom ở Hậu Giang đang chờ dịp trả thù dân tộc. Tàu cộng đã chuẩn bị 3 sư đoàn bộ binh, 5 hải đội thiết giáp hạm, 20 tuần giang đội, 2 trung đoàn thiết giáp, 3 phi đội tác chiến, 10 giàn phóng hỏa tiễn địa địa. Thành lập bộ chỉ huy hành quân để thiết lập kế hoạch tấn chiếm Miền Nam VNCH với 3 chiến tuyến: 1.- Mặt trận Tây Ninh, tiến chiếm Sài Gòn và các tỉnh Miền Đông. 2.- Mặt trận Châu đốc tiến chiếm Hậu Giang các tỉnh và Miền Tiền giang. 3.- Hải quân tiến chiếm Hà tiên, Rạch Giá, Cà Mau Bạc Liêu và Sóc Trăng. Tổng hành dinh liên quân Miên Trung sẽ đóng tại Thất Sơn. Ngày X giờ Y, Bộ tư lệnh hành quân do Sam Rainsy chủ tịch đảng Cộng sản Campuchia điều động với cố vấn Tàu cộng, nhận lệnh khởi chiến do Tàu cộng Tổng tư Lệnh ở Tam Sa.

II.- CHIẾN TRẬN HẬU GIANG VÀ MIỀN ĐÔNG

Khi được Tàu cộng bật đèn xanh ra lệnh đồng nhứt xâm lăng Việt Nam qua kế hoạch "Năm Mũi giáp công" đúng ngày X giờ Y, 1.- Miền Bắc do 4 đạo quân Tàu cộng với vũ khí tối tân đưa tất cả 500.000 quân thiện chiến tiên phong với 300 chiến xa hạng nặng, tấn kích 4 ngã: 1/- Cao Bằng 2/- Lạng Sơn 3/- Lai châu 4/- Yên Bái có 4 phi đoàn phi cơ chiến đấu và phóng pháo yểm trợ 2.- Miền Tây do 2 sư đoàn Lào cộng với hỗ trợ của 220.000 quân nằm vùng (Công nhân già tạo ở 10 địa điểm đầu nguồn, cùng Bô xít) 3.- Miền Nam do Bộ chỉ huy Miền Trung tiến đánh Miền Đông và Hậu giang 4.- Hải quân Tam Sa tiến đánh Thanh Hóa đổ bộ ra đánh Miền Bắc tiếp trợ chiếm Hà Nội 5.- Hải quân còn đánh chiếm các tỉnh dọc bờ biển tới Ninh Thuận. Chớp nháng chỉ 3 ngày là hoàn tất chiến trận do chánh quyền Việt cộng ra lệnh buông súng đầu hàng, các chiến binh phần uất dào ngũ mang theo khí giới thoát ra bung biển rừng núi lập khu chiến, kêu gọi toàn dân chống xâm lăng. Trong lúc Hậu Giang và Miền Đông bị Miền cộng dã man cướp bóc Nam Phụ Lão Ấu còn hơn Hồi giáo quá khích triệt hạ tín đồ Thiên chúa giáo. Miền Đông dân chúng kinh khủng bỏ chạy vào rừng núi nhờ kháng chiến quân bảo vệ. Lực lượng Liên Minh cũ Cao Đài cũng lập chiến khu chống trả quân Miền Trung đang dã man chém giết dân chúng trả thù dân tộc. Chiến khu Miền Đông nhờ rừng núi làm bình phong mà du kích quân Việt cộng đã sử dụng ngày trước được thực thi trở lại, khiến Miền Trung phải vất vả chết chóc, suy yếu lực lượng với phục kích, bắn sẻ, bắn tía, ám sát, đột kích quân trú phòng, nên co cụm lại ở thành phố không có dân, chúng rất khổ sở bị đột kích, chết chóc, còn bị cướp đoạt lương thực, nên đốt phá nhà cửa phố xá, cơ sở, xí nghiệp bỏ hoang. Tất cả người Việt không ai ra hợp tác với Miền Trung, họ đói khổ trong rừng núi với kháng chiến quân đồng cam cộng khổ, bảo toàn mật khu, và khi có hành quân Miền Trung, thanh niên trở thành nghĩa quân tự lực kháng chiến, giết địch xong chém về mặt dạng sau khi cướp vũ khí cùng lương thực. Chỉ 3 tuần lễ sau là Đồng Minh tiến đánh giải phóng, quân kháng chiến trở thành tình báo thông tin địch tình để tiến đánh quân xâm lăng. Miền Đông bị cướp bóc ít hơn Miền Hậu Giang do họ đã có cơ bút các bậc bề trên Đạo Cao Đài thông báo mà di tản sớm. Còn Miền Tây chỉ có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo theo sấm giảng của đức Huỳnh giáo chủ lo di tản, còn ngoại đạo thờ ơ, nên chịu chết quá nhiều mới hoảng sợ di tản đã trễ, nên số tử vong lên tới 4 triệu, còn Miền Đông 2 triệu, nhứt là dân Thành phố Sài Gòn ỷ lại vào quân lực Việt cộng, tới chừng đụng trận chánh quyền ra lệnh buông súng đầu hàng mới tá hỏa, chịu chết thảm bởi nạn cướp bóc của dân Miền và quân Miền. Chiến trận Miền Đông và Miền Tây do 2 lực lượng nông cốt Dân xã PGHH và Cao đài Liên minh, khiến Liên quân Miền Trung phải bổ xung lực lượng và tăng viện pháo binh, thiết giáp binh cùng không quân, nhưng chúng không thành công vì kinh nghiệm chiến tranh du kích, công đồn dã viện, phục kích cận chiến và chém về quy củ. Tình báo viên rất chính xác thông tin cho tất cả các chiến khu kịp thời đối phó, bảo toàn lực lượng, tấn thối có nghệ thuật cao cấp của hành quân chống địch và diệt địch. Họ hoàn toàn vững vàng tác chiến vừa bảo vệ dân, vừa bảo toàn lực lượng, vừa cướp đoạt lương thực bồi dưỡng, cướp giựt khí giới đạn dược trang bị cho tân binh. Lần hồi làm chủ nông thôn bao vây thành thị, đồng thời thông báo địch tình cho quân đội Đồng Minh có phối hợp của quân lực VNCH Lưu vong soạn thảo kế hoạch chính xác tấn kích thắng lợi trên khắp mặt trận Đông và Tây, khởi sắc lên dẹp tan liên quân Miền Trung, bắt đầu từ chiếm lãnh Phú Quốc làm nền tảng nã hỏa tiễn vào Thất sơn bình địa hóa Bộ Tổng hành dinh Miền Nam của Liên quân Miền Trung, đổ bộ lên Rạch Giá và Hà Tiên cùng Cà Mau tiến lên tái chiếm các tỉnh Hậu Giang và Tiền Giang, tấn lên Miền Đông có

tình báo liên minh Cao Đài hướng dẫn hủy diệt dễ dàng giải phóng hoàn toàn Miền Đông tái chiếm Sài Gòn ra tới Vũng Tàu. Hải quân Miền Trung đã nhiều lần giáp chiến với hải quân Đồng Minh bị tan rã và thiệt hại nặng nề rút về hải cảng Kompong Som. Quân đội Đồng Minh vừa tiến quân giải phóng Miền Trung, vừa cử quân tiến đánh Miền cho dứt hậu hoạn. Bắt làm tù binh tất cả lực lượng Miền Trung, trấn đóng Miền, thành lập chánh quyền tự trị lệ thuộc VNCH. Chiến trận Cáp duồng của Miền chấm dứt sau 6 tuần lễ hoành hành dân Việt chết trên 6 triệu mạng ở Miền Tây và Miền Đông.

III.- HẬU QUẢ CHIẾN TRẬN CÁP DUỒNG

Miền cộng cấp duồng dân Việt trên 6 triệu người Nam Phụ Lão Ấu, san bằng các thành thị, đốt phá nhà cửa dân chúng, cướp đoạt tài sản trong chiến trận thảm sát bất kể phải quấy, hầu trả thù dân tộc tiền trình mấy trăm năm qua, mất đất, phải thành dân tộc thiểu số Khmer Khrom trên đất nước cũ của họ, khiến hậu quả cuộc xâm lăng Việt Nam của Tàu cộng trở thành "Chiến trận cấp duồng" (2015) tiếp sau khi "Cuộc chiến diệt chủng" 2 triệu dân Miền gốc Việt từ nhiều thế hệ trải qua (1975) của Khmer Đỏ, tạo cuộc kinh sợ hãi hùng cho Thế giới buộc phải lên án Miền cộng đã man tàn bạo. Quân đội Đồng Minh được lệnh sau khi giải phóng toàn thể các tỉnh Nam Phần Việt Nam phải chia ra một cánh quân đánh đuổi Miền cộng về nước và tiến đánh chiếm lãnh, thành lập quốc gia tự trị trực thuộc Liên Bang Đại Việt, do dân chúng bầu lên Thống đốc Lãnh đạo Tiểu Bang Tàn quốc (Kampuchea), giải tỏa đảng cộng sản, chỉ có các đảng phái dân chủ, nhân quyền tự do thành lập với đủ Tam quyền Hiến pháp: Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp, bãi bỏ đế quyền. Trận chiến "Cáp duồng" này chỉ do thành phần dân Miền quá khích tạo ra đã bị Tòa Án xét xử công minh, kẻ tạo tội phải đền tội nặng nhẹ do bản án của Tòa vô tư trừng phạt, nhưng cũng khoan hồng cho những tội phạm đã ăn năn hối ngộ, nhận tội và xin ân xá, Thống đốc có quyền ân xá hay bắt ân xá thật tâm công minh. Những tội phạm tham nhũng không thể buông tha, băng đảng, trộm cướp, buôn lậu trừng trị thẳng thừng, không ân xá. Cuộc hành quân tiếp tục ra Miền Trung, liên hệ với các mật khu kháng chiến, lấy tin tức tình báo xác thực, thiết lập kế hoạch tấn kích, có hướng dẫn của Kháng chiến quân thành công mỹ mãn, chỉ tuần lễ sau là tiến tới vĩ tuyến 17, hoàn toàn giải phóng VNCH cũ, Chánh phủ và Quân lực VNCH Lưu vong tháp tùng Đồng Minh có trách nhiệm bình định lãnh thổ, thành lập Chánh quyền quân sự Lâm thời, thiết quân lực trị an lãnh địa, triệt hạ hoàn toàn đảng cộng sản. Dân chúng hưởng quyền tự do, nhân quyền, thành lập công đoàn, thành lập đảng và tái phục các đảng phái cũ, chỉ cấm đảng Cộng sản. Tôn giáo bãi bỏ quốc doanh. Dân oan khiếu kiện được nghiên cứu giải quyết Trong thời gian 6 tháng phải tổ chức bầu cử phổ thông đầu phiếu, giao quyền cho dân sự đất tuyền. Đồng thời đưa hải quân tham chiến bên cạnh Đồng Minh ở Biển Đông, và tiếp trợ kháng chiến quân Miền Bắc hùng hậu, đẩy mạnh cuộc chiến chống cộng. Khi tàn cuộc chiến Biển Đông, Tàu cộng thua rút quân bỏ hết vùng Biển Đông để cho hải quân VNCH tái chiếm trọn vẹn mọi cơ sở trang bị trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chiến lợi phẩm này đền bù phần nào những tệ mạt chiếm lãnh Biển Đông bất hợp pháp theo Tòa án quốc tế La Haille xét xử việc chiếm đóng vô giá trị, bẽ mặt bọn Tàu cộng, nên gây Đại chiến thứ Ba. Chúng bại trận tan nát cả 3 hạm đội :Hoàng hải, Hoa Đông hải và Nam hải, bị đuổi nà về Tàu buộc phải đầu hàng. Nhưng cượng lý phát động chiến tranh nguyên tử đồng loạt với Nga bên Âu Châu, kết quả Hoa Nam và Châu Âu thành biển, để nhơn loại tự hủy diệt, tái sinh 1/10 do nghiệp độ: Trung thần, Hiếu tử, Chân tu và Thiện tri thức.

Sacramento, ngày 26 tháng 5 năm 2015.

