

CAO NHON TẮT HỮU CAO NHON TRỊ

SAGIANG

I.- TÀI GIỎI TỚI ĐÁU CŨNG PHẢI BỊ NGỰ TRỊ

Nhon loại có nhiều hạng người: ngu dần, dốt nát, thông minh, thánh trí, tài ba lỗi lạc, thường bài bác nhau, cho rằng hơn kém nhau về tài năng, về tiền của, về địa vị, chí đến nhà vua cũng còn kính chống nhau về lãnh thổ và quyền lợi, do tâm lý không chịu thua kém ai, nên cuộc sống trần gian ba chìm ba nổi sáu linh đình, từ người dân nghèo đến bậc đại phú gia, từ viên chức xã ấp đến Thủ tướng, Tổng thống bao giờ cũng lo ngại lúc sa cơ thất thế. Chỉ có hạng người chịu thân phận bị ngự trị mới được yên vị trong cảnh thua thiệt, thế mà tinh thần an nhiên, không lo ngại, vì họ nghĩ "Cao nhon tắt hữu cao nhon trị" thời tài trí mình phục vụ cho kẻ giỏi hơn mình về tài năng hay đức độ hoặc quyền thế là lẽ đương nhiên, khỏi phải cạnh tranh chi cho tổn hại thân thể và sự nghiệp. Chính nhân, quân tử luôn tìm chúa thánh mà phò tá vì đức độ cao cả như Phạm ngũ Lão tài trí quyết tìm chính nhân phò tá, nên đành chịu cho vệ quân đâm giáo vào chân mà không nhúc nhích, khiến Trần Hưng Đạo Đại vương phải thu phục hiền tài. Vợ chồng Trần quan Diệu võ nghệ cao cường nhưng bái phục Nguyễn Huệ tuổi trẻ tài cao mà tâm phục. Huỳnh Đức kính phục tài trí Nguyễn Ánh tuổi trẻ chí khí hùng anh lúc cung phục vụ cho đến nỗi hết lương thực, tự lấy thịt mình nấu cháo cho chúa Nguyễn Ánh ăn được cảm kích cho mang họ Nguyễn thành Nguyễn huỳnh Đức. Và thăng thưởng lên chức vụ Tiền quân ngang hàng với Tả quân Lê văn Duyệt. Nhưng ở hải ngoại, ai cũng tự cho mình tài đức hơn người, không chịu phục tùng ai hết, cứ tự lập hội đoàn đủ thứ, cứ tự tung tự tác, hoạt động riêng rẽ, khiến thực lực quá kém cỏi, Việt cộng khinh thường chỉ cần bom tiền dũ đồ là hàng phục như Việt Tân chẳng hạn, ngày xưa hùng hổ Đông tiến quyết về Việt Nam chiến đấu, nhưng thực lực giả tạo, chỉ mấy chục tay súng, bị tiêu diệt ở Hạ Lào, thế mà còn giương danh chiến đấu ở quốc nội với đài phát thanh ma, 17 năm sau bị nhóm tù binh Việt Tân về Mỹ la làng lên mới chịu làm lễ truy điệu hết sức nhục nhã, lại còn ôm tội tái lập đảng Việt Tân nêu lên nhóm 8406, là tranh đấu dân chủ quốc nội, lại còn thành lập thêm Ủy Ban Người Việt Sacramento Yểm trợ Tranh đấu dân chủ quốc Nội, quyên góp tiền bạc gọi về nuôi dưỡng 8406, nhưng bị Việt cộng chế tài, biến thể hoạt động thân cộng, khiến cho các Hội đoàn hải ngoại mất tin tưởng anh hùng tính của Phó Đô đốc Hoàng cơ Minh, một chiến sĩ chết vì Tổ quốc đáng lẽ phải vinh danh còn hơn các tướng lãnh tuần tiết. Nguyễn cao Kỳ ham tiền, trở về bợ dút bọn thái thú để được an hưởng, mặc dầu bị coi rẻ tướng lãnh bại trận, thế mà còn tâng bốc Việt cộng tại Los Angeles "Ngày xưa tôi là Phó Tổng thống đã từng mang bom dội đất Bắc, thế mà ngày nay quý vị khoan hồng cho tôi được ân hưởng về nước làm ăn". Nhưng khi Kỳ chết, Việt cộng không cho chôn ở Việt Nam, phải mang xác qua Mã Lai chôn, như vậy còn ai dám tin tưởng Việt cộng khoan hồng là mất lý trí rồi. Các hội đoàn hiện nay ở quốc nội quá nhiều, mà số hội viên chỉ đếm nhẹ thôi, làm sao đủ thực lực nói chuyện với Việt cộng mà đòi nhân quyền dân chủ với chúng, vì chỉ có chết chúng mới bỏ đảng, bỏ quyền, thời làm sao mà thực thi dân chủ nhân quyền được. Nhiều người tin tưởng Quốc nội sẽ giành quyền tự chủ là viễn vọng lắm, phải chờ có thời cơ toàn dân vùng lên mới triệt hạ bọn Việt cộng. Nhưng Tàu cộng chưa chiếm Việt Nam, chừng nào chúng chiếm Việt Nam 40% lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam (Kế hoạch Tầm ăn dâu) mới phát động chiếm Việt Nam, có thể nếu đoàn du lịch 1.000 xe tham quan chở du khách tiến hành sang Việt Nam khắp mọi nơi, là dịp chúng khởi động chiếm Việt Nam. Chừng đó toàn dân phần uất vùng lên chống Tàu cộng xâm lăng, lập khu chiến trên toàn quốc, mới thấy tất cả các thành phần chống cộng quốc nội

hưởng ứng tham gia phục tùng Ban Lãnh đạo kháng chiến ở mỗi khu chiến từ Bắc chí Nam, họ mới hoàn toàn tranh đấu đắc lực chống Tàu cộng. Ban Lãnh đạo chiến khu lúc đầu là thành phần Thân Mỹ, Cán binh Việt cộng phân tính, bị đuổi chạy ra bung biên rừng núi, thêm phần nông cốt các trung đội phục quốc nằm vùng được dịp trỗi dậy. Tới lúc này các hội đoàn hải ngoại mời nhất tề chịu sát cánh với nhau cùng chung lo yểm trợ quốc nội cả tinh thần lẫn vật chất, mới chịu phục tùng Ban Lãnh tụ phục quốc Lưu vong được Mỹ chấp thuận và quốc tế công nhận tư cách pháp nhân, mới ứng nghiệm "Cao hơn tất hữu cao hơn trị", trở thành lực lượng hùng hậu qua đường lối Đại Hội Diên Hồng đã từng phát khởi yểm trợ mạnh mẽ tinh thần và vật chất cho quốc nội, như là trần tình với chánh quyền địa phương tội ác của Tàu cộng và Việt cộng, và đạo đạt tội ác xâm lăng của Tàu cộng lên Liên hiệp Quốc để xét duyệt và ra lệnh cấm vận Tàu cộng, đồng thời đề cử quân đội Đồng Minh giải phóng Việt Nam. Hiện tình đất nước bị đất, phải chờ "Bảo giang thiên tử xuất" mới có lãnh tụ. Nhưng đã tìm ra lãnh tụ từ Bảo Giang mà sẽ có "Bất chiến tự nhiên thành" thống nhất đất nước không tốn một viên đạn. Đây là việc trông chờ của toàn thể dân Việt cầu mong thoát nạn ngoại xâm và nội thù. Vị lãnh tụ này chỉ làm ông già Lữ Vọng câu cá ở sông Nhị hà (Duos Sacramento), án binh bất động "Vô vi nhi vô bất vi". Khi quân đội Đồng Minh tái vũ trang Quân lực VNCH lưu vong, người ta mới thấy lãnh tụ xuất hiện, chừng đó tất cả mới chịu hồi phục đoàn kết, theo một đường lối duy nhất tháp tùng quân đội Đồng Minh giải phóng Việt Nam sau khi bị Tàu cộng xâm lăng.

II.- KẾ HOẠCH PHỤC QUỐC KHI ĐƯỢC CAO NHƠN LÃNH ĐẠO

Cao nhơn lãnh đạo chân chính kế hoạch phục quốc theo hệ thống tinh nghĩa huynh đệ chi binh, theo quân luật cứng rắn "Pháp bất vị thân" theo tinh thần "Hòa nhi bất đồng" theo thể thức dân chủ biểu quyết "Thiểu số phục tùng đa số" theo một cương lĩnh tổng chỉ huy, chớ không có sứ quân như đã 30 năm qua không làm nên sự nghiệp, với nhiều biện pháp và chánh phủ bất tín nhiệm, chỉ tuyên bố rùm beng, rồi trống đánh bỏ dùi, không nên tích sự gì. Đường lối duy nhất của cao nhơn lãnh đạo là đoàn kết nhất trí, ai xé lẻ bị đào thải, mọi việc làm chủ trương duy nhất sau khi biểu quyết tán đồng, thành công đồng hưởng, thất bại đồng chịu, để bỏ tước những kém khuyết của cá nhân hay tập thể, vì tập thể chỉ huy, cá nhân phụ trách. Thương phạt công minh, không liên kết bè phái, làm suy yếu tiềm lực tập thể. Mọi việc làm cân xứng tài lực, để cá nhân trở hết tài năng phục vụ tận tâm, tận lực. Cái gương tiền nhân của Quang Trung đại đế chiến thắng quân Thanh do kế hoạch thần tốc, cá nhân phụ trách chu đáo và thành công hoàn toàn do đúng năng lực phân bổ như: đội quân Thần Sách phải quét sạch 3.000 thiếp giáp binh ở gò Đống Đa điển hình. Tiến đánh Hà Hồi và Ngọc Hồi đạo quân truy diệt tàn binh Thanh hoàn tất không còn sót một móng, để địch tình không trở tay kịp khi tiến tới Thăng Long. Các đạo quân chặn đường rút quân Thanh đánh tan nát khiến chúng hoảng sợ la hét rùm beng là Tây sơn tiêu diệt, khiến dân Tàu ở biên giới kinh tâm bỏ chạy theo rồi xa cả trăm dặm mới hết sợ, lục tục trở về. Kế hoạch phục quốc sẽ thực thi theo lối Quang Trung đại đế mà lãnh tụ Nhị Hà Sa da Diện độ (Sacramento) đã trù tính kỹ lưỡng và soạn thảo công phu, sẽ được tất cả cao nhơn hải ngoại nghiền ngẫm mà tâm phục để cùng nhau siết chặt nhau lo việc phục quốc vinh quang, bên cạnh quân đội Đồng Minh. Kế hoạch này rất khó khăn thực thi: 1.- Liên hệ kháng chiến quân nội địa để biết rõ địch tình mà mở rộng cuộc hành quân theo đúng kế hoạch trù liệu với Đồng Minh. 2.- Tiếp trợ tinh thần, vật chất kháng chiến quân nông cốt tuy khó khăn, nhưng phải trót lọt. 3.- Các khu giải phóng

phải tái lập trật tự, an ninh, bình định lãnh thổ, với các Hội đồng Bình định phối hợp hải ngoại và quốc nội, như là khoan hồng với cán binh Việt cộng quy hàng. Riêng nhóm thân Mỹ và cán binh phản tỉnh có công được tưởng thưởng, trong lúc tái lập hành chánh quyền ở mỗi địa phương đã giải phóng. Khi tiến ra tới vĩ tuyến 17, tái lập nền Đệ Tam Cộng Hòa phải được phối hợp hải ngoại và quốc nội tùy năng lực và công lao. 4.- Tái thiết giao thông vận tải, chỉnh trang xí nghiệp ngoại bang cho phù hợp với nội địa có tiếp tay hải ngoại về tài năng và tình nguyện. 5.- Dinh dưỡng định cư cho thất nghiệp và tan nát gia sản. 6.- Giao hoàn tất cả tài sản bị cướp đoạt của dân chúng và tôn giáo cùng đảng phái. 7.- Tuyển mộ và thành lập quân đội tân trang tối cần thiết về mọi binh chủng và Hải Lục Không quân, hầu tham chiến ở Biển Đông trong Đại chiến III, tái tiếp thu trọn vẹn các quần đảo với căn cứ quân sự ở Biển Đông khi Tàu cộng bỏ chạy về Tàu. Đồng thời tiếp trợ kháng chiến quân Miền bắc, phản kích dữ dội với Thái thú và Tàu cộng, nhưng khi Tàu bại trận bỏ chạy, không tiếp trợ nữa, chúng đánh đại bại rút về Tàu kéo theo bè lũ bán nước hại dân, để cho kháng chiến quân tiếp thu trọn vẹn Miền Bắc, rồi cho bọn cán binh Việt cộng phản tỉnh và thân Mỹ lại phản thù đòi chủ quyền nên gây ra nội chiến quốc cộng.

III.- CAO NHON TRỊ QUA BÁT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH

Đệ Tam Cộng Hòa phải hành quân Bắc Tiến, với lực lượng hùng hậu, bọn cán binh phản thù phải thân phục để thống nhất lãnh thổ, không tốn một trận nào cả "Bát chiến tự nhiên thành". Toàn thể đảng viên cộng sản đều được khoan hồng để triệt tiêu cộng sản đảng, chỉ có nhóm nợ máu với nhân dân bị tố cáo ra Tòa phân xử công minh, tài sản cướp đoạt của dân phải hoàn trả lại cho dân, bãi bỏ tôn giáo quốc doanh. Các sự nghiệp Tàu cộng đều xấp nhập công sở quốc gia. Xí nghiệp tư doanh của ngoại quốc được duy trì, chỉ có của Tàu cộng mới bị tiếp quản mà thôi, tái lập lại bang giao quốc tế, giao thương và mở lại các đường hàng không, hàng thủy và hàng bộ sau khi chỉnh trang lại các phi trường, hải cảng và giang cảng, cùng các xa cảng. Cho ngoại quốc đầu tư lưỡng lợi khoáng sản và hải sản. Nhận viện trợ quân sự và kinh tế của ngoại quốc. Riêng đối với Đồng Minh ân nhân được hậu đãi hơn, như là Mỹ đã cứu mang và giải phóng Việt Nam, cùng viện trợ kinh tế tái thiết đất nước. Ngoài ra còn cho vay và viện trợ dồi dào Mỹ kim để tạm thời gầy tiền tệ quốc nội trong lúc chưa phát hành tiền tệ mới cho Việt Nam. Lúc bấy giờ các cao nhơn hải ngoại rầm rộ về nước mang theo tất cả năng lực (Kỹ thuật, khoa học, phát minh, tài chánh, cơ giới) tiếp tay với nội địa nhanh chóng phục hồi địa lợi, địa vật cho Việt Nam phát triển. Nhưng tai họa chưa hết, bọn Tàu cộng còn mở sanh tử chiến quyết rửa nhục chiến bại, khai hỏa 6.000 giàn hỏa tiễn chôn giấu ở Hoa Nam khởi hành nguyên tử chiến với Mỹ, phát ra chấn động 40 chấu, địa cầu ngừng lại 3 giây, nhơn loại chết hết, chỉ có 4 hạng người được nhiếp độ sống lại: Trung thân, Hiếu tử, Chơn tu, Thiện tri thức. Con người thức tỉnh không còn thù hận, không còn ranh giới quốc gia, không còn người giàu, kẻ nghèo, không còn tôn giáo nào nữa hết, mà chỉ có tin tưởng Vương Phật Di Lạc hoàng dương nên Đạo trị, xúc tiến đường lối Đạo trị, sinh tồn hiền lành, an nhiên tự tại, xem thú cầm là đàn em, không còn sát sanh hại vật nữa. Riêng Việt Nam lúc bấy giờ các nước có nguồn gốc Bách Việt tập trung thân phục Việt nam: Miến, Thái, Miên, Lào, Khâm Châu thành lập Liên Bang Đại Việt với điều ngự của Minh Hoàng. Khi Long hoa hội mở tại Kim Điện, Minh Hoàng được vinh thăng lên Đệ nhất Đạo sư trong 18 Đạo sư trên toàn thế giới với trách nhiệm bảo quản Kim Điện trở thành Thánh địa.

Sacramento, ngày 23 tháng 12 năm 2014