

# CÁN BINH CỘNG SẢN PHẢN TỈNH

SAGIANG

## I.- CỘNG SẢN TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI

Tà thuyết cộng sản rất hiệu nghiệm trong việc chiêu dụ đảng viên, trung thành với đảng tuyệt đối để được hưởng quyền lợi trong chánh quyền khi đã đạt được thành công trong công cuộc thế giới Đại đồng, xích hóa toàn thể nhơn loại. Cho nên lúc đầu những người nhẹ dạ cả tin sẵn sàng làm những việc bất lương để được cựu đảng viên giới thiệu thành tích và chấp nhận gia nhập, trong buổi lễ tuy đơn giản nhưng rất quan trọng cho cuộc đời của đảng viên, với lời thề tuyệt đối trung thành với đảng, trước lá cờ máu với chúng giám của đảng viên kỳ cựu, chấp nhận một đảng viên mới, mất hết tư cách "Nhơn chi sơ, tính bản thiện". Từ đây đảng viên trở thành "Tam Vô" (Vô Gia đình, Vô Tôn giáo, Vô Tổ quốc) chỉ trọng đại Đảng và trung tâm Quyền lực Đảng là Liên Xô. Như vậy đảng cộng sản phải không còn luyến ái lãng nhãng, không còn tôn thờ Trời Phật, tôn giáo nào hết và không còn nặng tình thương quê hương, không còn nghĩ mình là công dân một quốc gia nào nữa, mà chỉ là đảng viên cộng sản hoàn toàn theo mạng lệnh của chúa tướng (Liên xô). Họ cố gắng truyền bá tư tưởng cộng sản với chiêu bài "Giải phóng các dân tộc nhược tiểu bị áp bức bởi thực dân và vua chúa bạo tàn" Chiêu bài này thành công lúc đầu lên tới trên phân nửa thế giới, số đảng viên càng ngày càng tăng gia, đến nỗi các quốc gia thực dân phải co đầu rút cổ chạy theo phe Tư Bản do Mỹ quốc chủ trương. Còn những quốc gia khác không theo phe nào hết tập trung thành phe Trung lập. Thế giới sau Đệ nhị Thế chiến chia ra 3 phe kinh chống nhau. Riêng phe cộng sản cứ lần lượt tiến hành mạnh mẽ, khiến phe tư bản rất lo ngại, nên Mỹ bắt đầu âm thầm khai chiến với khối cộng sản bằng "Chiến tranh lạnh", cố sức chặn đứng đà phát triển cộng sản thế giới bằng tổ chức kết nạp nhiều quốc gia chống cộng thành 2 khối: Minh Ước Bắc Đại Tây Dương và Cộng Đồng Phòng thủ Đông Nam Á. Lợi dụng lúc Trung cộng chống đối Nga xô trong việc điều hành khối cộng sản quốc tế phát sanh ra chiến trận Nga Trung, Mỹ muốn hạ bệ Nga Xô theo chiến lược toàn cầu, cố sức tìm cách móc nối Trung cộng sẵn sàng "Bắt con tép nhữ con tôm" phải chịu 4 điều kiện nghiệt ngã: 1.- Tiếp trợ nền kinh tế. 2.- Tăng cường kỹ thuật cao cấp. 3.- Thay thế Đài Loan trở nên Đệ ngũ Đại cường trong Hội đồng Bảo An Liên hiệp quốc. 4.- Bỏ rơi VNCH cho Việt cộng xoi tái để xích hóa toàn Miền Đông Dương. Thành ra VNCH thọ nạn mà ngày nay chính Kissenger, kẻ chủ trương kế hoạch này, phải lên tiếng "Cuộc thảm bại VNCH không phải do quân lực VNCH mà chính là do Mỹ" Lời thú tội này của Kissenger là để tạ tội với 500.000 quân cán chính tù tội, trên 200.000 mạng bỏ thây trên bước đường tỵ nạn cộng sản ở Biên Đông và rừng núi Miền Lào. Chính những Tổng thống Mỹ hối hận mà bãi bỏ cấm vận Việt Nam để được thả tù cải tạo và bảo trợ sang Mỹ diện HO. Sau khi Trung cộng ngã về khối Tư bản Liên Xô yếu thế, bị Mỹ chơi trò phá hoại kinh tế và quốc phòng: Nga lo xây dựng các hầm trú ẩn chiến tranh nguyên tử trên tất cả các đô thị, (Theo mẫu già vời của Mỹ) kiệt quệ tài chánh, phải bán lúa cho Mỹ, thành ra thiếu lương thực dân chúng khởi động phá bỏ toàn thể khối Liên Xô (1990) giải tỏa 18 chư hầu thuộc Nga và các quốc gia cộng sản Đông Âu cũng tẩu chạy cộng sản. Đồng thời các quốc gia khác cũng loại trừ thế chế độc tài cộng sản, chỉ còn 4 quốc gia nắm niếu tàn cuộc cộng sản để thụ hưởng đặc quyền đặc lợi: Cua Ba, Trung cộng, Việt Nam và Bắc Triều tiên. Hiện nay tà thuyết cộng sản đã suy tàn, nhưng 4 quốc gia này cố gắng kèm giữ theo thể chế độc tài đảng trị hầu hưởng thụ đặc quyền đặc lợi. Họ bóc lột dân chúng, tham nhũng, hối mại quyền thế, cướp giựt tài sản của dân để trở thành Tư bản đồ, cái miệng nói trung thành với đảng, chuyên chính vô sản

mà cái bụng cứ nuốt hết sản nghiệp quốc gia. Dân mất hết quyền tự do, chỉ là những bộ máy sản xuất cho đảng. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng y trang. Nhưng năm 1990 cả bọn Chánh quyền kéo nhau qua Thành Đô xin thần phục Tàu cộng vì đang bị cấm vận. Chúng được phong thưởng thái thú và chờ 30 năm sau mới tiếp thu, phải chờ kế hoạch "Tầm ăn dâu" thành công tối thiểu 30% mới được vì còn ngại chiến trận Việt Trung 1979 Tàu đại bại.

## **II.- ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN PHẢN TỈNH**

Đảng viên cộng sản đầu óc, trí tuệ, tư tưởng đều quy tụ với tà thuyết cộng sản, nghĩa là đã bị tẩy não hết phần cá nhân tính mà chỉ toàn là phần đảng tính, chỉ đến Trường Chinh còn đem cha mẹ ra đấu tố trong màn "Cải cách Ruộng đất", Tố Hữu còn nặng nề hơn nữa "Trí phú địa hào, đào cho tận gốc, tróc cho tận rễ", Mao Trạch Đông còn phê "Trí thức không bằng cục phân", như vậy mà còn có thành phần phản tỉnh là do điều kiện đặc biệt nào đó mà họ không biện bạch, chỉ nói là nhận thức sai lầm đường lối của ý nghĩ thức thời vụ như Trần Độ 30 tuổi đảng già già, Đào Văn Nghệ, Dương Thu Hương, Bùi Tín... cùng hàng trăm, hàng ngàn, tự xin tách ra khỏi đảng, xé bỏ đảng viên, cùng 600.000 hòi chánh viên thời Cộng Hòa, rồi hàng chục ngàn cán binh đào ngũ vượt biên tỵ nạn ở khắp các quốc gia. Mấy vị này ngoài thức tỉnh sai lầm tai hại quốc gia dân tộc khi đã lỡ nhún chàm vì say mê giải phóng đất nước, giành độc lập cho đất nước. Họ rất khổ tâm khi va chạm với người ái quốc chân chính, nhận thấy tội đồ dân tộc bản án khó gột rửa. Lương tâm cắn rứt, nhứt là những món nợ máu đã gây ra trong lúc hăng say chiến đấu theo lệnh đảng, không thể xóa nhòa được tội ác đã gieo trong lòng đồng bào một mối thù truyền tử lưu tôn. Chính họ đã cố gắng chuộc lại lỗi lầm, nhưng mối hoài nghi của người bị nạn không thể xóa nhòa được, nên không thể giải trừ được mối thù. Cũng có nhiều cán binh thực sự phản tỉnh sẵn sàng dứt bỏ tất cả quá khứ, hầu tái tạo tư tưởng trong sạch, trong cuộc sống mới, như số cán binh cộng sản vượt thoát hàng đại đội sang tỵ nạn ở Thái Lan mà chúng tôi đã từng tiếp xúc với họ, biết rõ họ bị lý lịch cộng sản, nên Mỹ không chấp nhận cho tỵ nạn tại Mỹ và bị ứ đọng lại cho tới bị đày trại tỵ nạn bị hòi hương như những thành phần tỵ nạn kinh tế. Họ tranh đấu mạnh mẽ được các quốc gia nhân đạo chấp nhận sang tỵ nạn, mới an tâm cuộc sống mới. Ngoài ra đặc biệt có một số hàng mấy trăm người lại theo tướng Hoàng Sơn Chủ tịch Lực lượng biên thùy Đông Dương để được gia nhập nghĩa binh phục quốc thành lập một đại đội với 4 Trung đội, đào tạo thành các Trung đội trưởng cứ luân phiên nhau hết Trung đội 1 tốt nghiệp Trung đội trưởng được tung về Việt Nam tự thu nhận bí mật thành lập 1 Trung đội nghĩa quân Phục quốc ân nhân sinh sống chờ dịp kháng chiến chống cộng. Kế tiếp đôn 3 Trung đội kia lên, và tái tuyển nghĩa quân Trung đội 4, cứ thế mà tiếp diễn suốt 10 năm ở biên thùy Đông Dương (1985 đến 1995). Việt cộng có Lào cộng hỗ trợ tấn kích tất cả 14 trận, nhưng không thành công diệt trừ đại đội phục quốc VNCH. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ 1200 Trung đội trưởng về nằm vùng an toàn bí mật ở Việt Nam, Tướng Hoàng Sơn giải tán Lực lượng Biên Thùy Đông Dương đã nằm gai nếm mật chịu đựng 14 trận đột kích của Việt cộng nhằm búng gốc, từ Tiểu đoàn đến Trung đoàn khiến bát diên thất đảo, mất hết căn cứ địa từ nơi này đến nơi khác, thế mà nghĩa quân không bị thương một người, thế mới biết tài điều quân thoát nạn của Tướng Hoàng Sơn. Hiện nay ông ta chỉ là Lữ Vọng câu cá không có lưỡi câu ở sông Sacramento, "Vô vi nhi vô bất vi". Ông khéo léo mở ra khắp nơi các tổ chức "Hậu phương yểm trợ tiền tuyến" đóng góp lương thực, quân nhu, quân trang và vũ khí trang bị lực lượng, và đặt văn phòng liên lạc tại Bangkok. Ông phải

học tiếng nói và chữ viết Thái, Miên, Lào để giao dịch với dân chúng địa phương, như là những Tu sĩ, ông Lục và Lục thống để được hộ độ tinh thần nghĩa quân. Có rất nhiều Mạnh thường quân tiếp trợ, như là một vị triệu phú ở Úc, mỗi năm yểm trợ 30.000 Mỹ kim nuôi nghĩa quân. Có lần ông cho nghĩa quân giúp Thái tiến đánh vùng Tam giác Sắt bình định biên giới. Nghĩa quân còn giúp quân Miên Cờ trắng Sơn lộc Thành ty nạn ở Thái, về chiếm cứ vùng đất Miên để trình làng quân đội Cờ trắng trọn ngày rồi rút quân về Thái an toàn.

### **III.- PHẢN TỈNH LẠI PHẢN THÙNG**

Cuối năm 2014 qua đầu năm 2015, như dịp Đồng minh lún xìn ở Ukraine và quốc gia Hồi (Iraq và Syria) Trung cộng thực thi kế hoạch "Năm mũi giáp công" nhanh chóng chiếm lãnh Việt Nam lập thành tỉnh lễ thứ năm (Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Việt) toàn dân phần uất lập chiến khu đã có sẵn các Trung đội nghĩa quân nông cốt từ Bắc chí Nam cả ngàn chiến khu chống xâm lăng Tàu cộng với đủ mọi thành phần thanh niên, sinh viên, học sinh, đảng phái, tín đồ tôn giáo, những công nhân, nông dân, blogger, các nhóm chánh trị, các tập đoàn, các hội phụ nữ, các chánh khách vào tù ra khám, các tù nhân lương tâm, luôn cả cán binh phản tỉnh mang theo cả vũ khí. Tất cả đồng tâm hợp lực hi sinh vì đại nghĩa cứu nguy Tổ quốc. Họ lúc đầu còn du kích chiến, bắn sẻ, trốn tránh tản mát trong rừng núi, trong nhà dân chúng, ban đêm tấn kích, ban ngày biến dạng. Riêng các phóng viên, nhà báo và blogger cố gắng thông đạt tin tức ra quốc ngoại bằng điện tính, bằng truyền miệng... Tức nhiên các chuyên viên Diên Hồng hải ngoại được dịp trần tình, công cuộc Tàu cộng xâm chiếm Việt Nam với chánh quyền địa phương và chuyển lên Liên Hiệp Quốc cứu xét để chỉ thị cấm vận Tàu cộng, đồng thời cử quân đội Đồng Minh sang giải phóng VNCH có tháp tùng của Quân lực và Chánh phủ VNCH Lưu Vong đã được cấp giấy phép thành lập của chánh quyền Liên Bang Mỹ. Trong thời gian ngắn đánh dẹp Miên cộng ở Hậu Giang và tiến ra Miền Trung dẹp hết Lào cộng và đuổi Tàu cộng chạy ra Bắc. Chánh quyền VNCH tái lập an ninh trật tự cùng hành chánh quyền địa phương đồng thời mời thân hào nhân sĩ, chánh khách đảng phái và giáo phái hợp tác thành lập nền Đệ Tam Cộng Hòa. Ngoài ra còn tiếp viện các khu chiến Miền Bắc cả tinh thần lẫn vật chất, trở nên hùng hậu tấn kích dữ dội. Sang 2015 Tàu cộng bị cấm vận, phải tìm phương thế tái chiếm thượng phong bằng cách tung hết lực lượng, mở Đại chiến III từ Hoàng Hải xuống tới Biển Đông chống trả với Đồng Minh như là 3 hạm đội khủng khiếp Đệ Ngũ, Đệ Lục và Đệ Thất của Mỹ, Hải quân VNCH chỉ tháp tùng trong hải chiến, chỉ 1 tuần lễ trận chiến kết thúc, hải quân Tàu cộng đại bại, bỏ hết sự nghiệp chạy về Tàu, để Hải quân VNCH tiếp thu tất cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng toàn thể Biển Đông. Riêng Tàu cộng Bắc Việt không còn tiếp trợ nữa bị tấn kích mãnh liệt, rút quân bỏ chạy về Tàu, kéo theo bè lũ thái thú lê thê lếch thếch bỏ hết sản nghiệp để cho kháng chiến quân tiếp thu trọn vẹn đất Bắc huy hoàng. Nhưng nhóm cán binh cộng sản phản tỉnh trong kháng chiến quân, bị bọn đảng viên trung thành xúi giục đòi quyền lãnh đạo Bắc Việt, vì do bọn họ tuyên truyền món nợ máu phải trả nợ máu với phe quốc gia, họ phản thùng tranh đấu với phe quốc gia đẫm máu dữ dội, khiến Quân lực và Chánh phủ Đệ Tam Cộng Hòa mở chiến dịch Bắc Tiến, bọn phản thùng yếu thế phải thần phục, thống nhưt quốc gia "Bảo Giang thiên tử xuất, Bất chiến tự nhiên thành" không tốn một viên đạn. Lá cờ vàng VNCH tung bay trở lại trên đất Bắc từ 1954, cho chí đến Mũi Cà Mau ở Miền Nam từ 1975, toàn dân reo hò hoan hỉ ăn mừng thoát nạn cộng sản tàn bạo suốt 70 năm qua đau thương thảm khốc nhưt trong lịch sử Việt Nam.

Sacramento, ngày 4 tháng 11 năm 2014