

# BÁT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH

SAGIANG

## I.- "ĐỆ NHỨT BÁT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH"

Hai câu sấm Trạng Trình trong 487 câu sấm truyền lại nhân gian, "Bảo Giang Thiên tử xuất, Bát chiến tự nhiên thành" luôn được dân Việt nhắc nhở như câu kinh nhứt tụng, khi nước nhà gặp cơn nguy biến. Chúng ta thấy cụ Trạng Trình đã bày tỏ vận mạng nước Việt rất rõ ràng qua Bạch Vân am thi tập qua ba thời đại, có người lãnh mạng Trời xuất hiện, không cần chiến đấu mà thành công thống nhứt đất nước rất tự nhiên, trong lúc Tàu muốn thống nhứt lần thứ nhứt với Tần thủy Hoàng, phải chiến tranh cả chục năm tiết diệt 6 tiểu quốc: Triệu, Yên, Tề, Hàn, Sở, Ngụy. Lần thứ nhì muốn thống nhứt đất nước trong chiến tranh quốc cộng (1945) Tưởng giới Thạch đánh đuổi Mao trạch Đông Vạn lý trường chinh, nhưng chỉ 4 năm sau (1949) Mao trạch Đông lại phản công đánh đuổi Tưởng giới Thạch chạy tuốt ra Đài Loan, tổn hao xương máu cả triệu nhân mạng mới thống nhứt nước Tàu với chủ nghĩa cộng sản, bỏ mặc cho Đài Loan xem như một vùng phiến loạn. Như vậy nước Tàu to lớn mà thống nhứt phải tổn hao xương máu binh sĩ và nhân dân mới thành công do chúng cũng có Thiên tử xuất: Tần thủy Hoàng, Tưởng giới Thạch và Mao trạch Đông, nhưng không được "Bát chiến tự nhiên thành" là do chúng tàn bạo chỉ biết võ lực làm cương lĩnh thống nhứt, chớ không có đạo đức thương dân như Việt Nam. Chính vì tàn bạo mà toàn thể 17 thị tộc Bách Việt ở Hoa Nam bị chúng xâm chiếm trải qua mấy ngàn năm, đồng hóa biến thành sắc tộc thiểu số trong số 56 sắc tộc ở Tàu hiện nay, chỉ còn một số ít di dân tỵ nạn sang Miến Điện, Thái Lan, Lào, Miên và Việt Nam sống chung với dân chúng địa phương mà lập thành các quốc gia trải qua cả mấy ngàn năm. Tuy không còn quốc tịch Việt nam, nhưng tinh thần Bách Việt vẫn còn lưu truyền trong tư tưởng hậu duệ trong phong tục, tập quán, thờ cúng tổ tiên và nhứt là trong tư tưởng tôn giáo Phật giáo mà Lục tổ Huệ Năng thuộc giòng dõi Miêu Việt đã thiết lập Nam Tông Phật giáo được toàn thể Bách Việt rải rác khắp nơi tôn kính chiêm ngưỡng như Bồ Tát tiêu biểu cho nền Đạo Phật Việt Nam. Khi Mãn Thanh chiến thắng Ngô tam Quế triệt hạ nhà Minh, tất cả quân binh trực thuộc nhà Minh không thần phục Mãn Thanh, đa số thuộc giòng dõi Bách Việt kéo nhau di tản ra ngoại quốc như Việt Nam Mạc Cửu, Lương nhữ Hạc, Lào (Hmong) Miên, Thái Lan, Miến Điện, Mã Lai, Tân gia Ba, còn một số đông khác sang tận Mỹ châu đóng đô ở Cựu kim Sơn và Miền Đông, chính họ đã tạo ra kho tàng hải đảo danh tiếng ở vùng Vịnh trước khi Mỹ chuyển sang Miền Tây vào đầu thế kỷ 19 sau khi lập quốc ở 13 Tiểu Bang tại Miền Đông. Chính người Tàu Miền Đông mở đường Viễn Tây cho Mỹ tiếp theo, để giao liên với Tàu ở Miền Tây. Họ đã giúp quân đội Mỹ chiến thắng quân Mễ bành trướng mạnh mẽ ở Tiểu Bang (Kim Bang) mà Mỹ đặt tên là California cũng như thành phố Sacramento do tiếng Tàu "Sa da diện độ" (Thánh địa) và San Francisco người Tàu gọi "Cựu Kim Sơn". Công lao lập quốc của Mỹ có bàn tay tham gia đặc lực của Tàu (Gốc Bách Việt) di tản từ 400 trăm trước ở Mỹ từ Miền Đông và Miền Tây. Người Hmong ở Lào vẫn còn giữ tính thể dân Bách Việt về phong tục và tập quán. Riêng người Nùng, Dao, Tày ở biên giới Việt Trung cũng thuộc giòng Lạc Việt và người Mường ở Miền Trung ngày xưa là nước Việt Thường cũng thuộc bộ tộc Lạc Việt. Như vậy, giòng giống Bách Việt đã sống trước Hán tộc ở Hoa Nam lên tới phía bắc sông Dương tử giang, nhưng vì không đoàn kết và tranh chiến với nhau điển hình là Đông Âu Ngô phù Sai bắt Lạc Việt vương Câu Tiễn làm tù binh hạ nhục, khiến cho chiến trận tái phát để triệt tiêu Đông Âu để rồi bị Sở thôn tính hết, phải ôm dân bỏ chạy về Miền Nam tái lập quốc Văn Lang đời Hùng Vương thứ Bảy. Đến Hùng vương thứ 18, Thục Phán

Tây Âu chiếm Văn Lang lập ra nước Âu Lạc, bị Triệu Đà Nam Việt thôn tính mở rộng bờ cõi chống trả với nhà Hán bên Tàu. Về sau bị bà Thái Hậu Cù thị tư thông với sứ giả Hán toan dâng đất nước cho Hán, Tể tướng Lữ gia truyền hịch thông báo cuộc đảo chánh, tôn tân vương chống Hán nhưng bị đàn áp bắt làm nô lệ, lập nên đô hộ Bắc thuộc lần thứ nhất. Tới năm 39 Tô Định bị Bà Trưng đánh đuổi về Tàu và được toàn thể dân Bách Việt thần phục thống nhất 65 thành trì toàn thể Hoa Nam," Đệ Nhứt Bất chiến tự nhiên thành" trong lịch sử Việt Nam, tự chủ tới năm 43 Mã Viện kéo quân Hán sang, kịch chiến ở Động Đình Hồ và Lĩnh Nam Sơn thắng thế đuổi nà xuống tới Mê Linh, lập lại nền Đô hộ khắc nghiệt. Như vậy Đệ nhất Thiên tử Việt Nam là Trưng nữ vương lãnh mạng Trời thống nhất toàn thể Bách Việt từ thuở lập quốc.

## **II.- "ĐỆ NHỊ BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH"**

Cuối năm con Ngựa, Trung cộng đã thành công trong kế hoạch "Tâm ăn dâu" gặm nhấm hết các điểm chiến lược từ Bắc vào Nam: Miền Bắc 6 thị trấn Tàu chễm chệ thao túng thị trường, đầu nguồn 10 địa điểm khai thác hầm mỏ, phá rừng trồng cây kỹ nghệ, Vũng Áng Hà Tĩnh lò luyện sắt thép kỹ nghệ nặng đã tự trị, Tây nguyên khai thác Bô xít rộng lớn, Miền Đông của Nam Việt đã có Tiểu khu phố Tàu ở Bình dương, đang tiến hành xây dựng thêm Đại khu phố Tàu, Rừng U minh đã khai thác than củi triệt để. Ngoài ra cận các xí nghiệp Tàu và khu thương mại Tàu đều có làng Tàu tự trị. Các cuộc đấu thầu công trường lớn đều do Tàu nắm hết, và kèn cựa thời gian thực hiện, cùng tính chất bừa bãi nơi các công trường, nhất là cầu đường hư hỏng, cơ quan bị lún sập chỉ trong thời gian ngắn sử dụng. Như thế Tàu đã chiếm ngụ trên 30 % lãnh địa và 80% lãnh hải. Bắc kinh tuy hứa 30 năm mới tiếp thu theo hợp đồng 1990 tại Thành Đô, nhưng còn tới 6 năm nữa, mất thời gian tính, nên nêu ra kế hoạch" Năm Mũi giáp công" chiếm đóng Việt Nam sớm hơn, hầu làm hậu thuẫn cho chiến lược tiếp thu trọn vẹn Biển Đông. Nhon dịp Đồng Minh đang lún xìn ở quốc gia Hồi giáo ISIS, chớp nhoáng bật đèn xanh tiến chiếm Việt Nam do giàn dựng đặc lực của các thái thú, khiến toàn dân phần uất chống đối bị chém giết thẳng tay, chết 4 đến 5 triệu. Các ổ kháng chiến mọc lên như nấm từ Bắc chí do cả ngàn Trung đội Phục quốc tung ra có hợp tác với tất cả mọi thành phần, luôn cả cán binh Việt cộng phần tinh. Các chiến khu vừa tranh đấu bảo toàn lực lượng, vừa bảo vệ dân chúng thoát nạn tàn sát của Lào cộng, Miền cộng và Trung cộng. Lúc đầu chỉ sử dụng du kích chiến gây tình trạng bất ổn cho quân xâm lược, chém vè, tàn sát trong rừng núi lưu động thoát các cuộc hành quân qui mô, ban đêm tấn kích nhanh nhẹn cướp giựt khí giới và lương thực, khiến địch quân phải vất vả chống trả. Ban lãnh đạo kháng chiến tố cáo cuộc xâm lăng của Tàu cộng xúc động toàn dân Việt hải ngoại tiếp tay trần tình với chánh quyền địa phương, trung bày cùng Liên Hiệp Quốc. Trung cộng bị cấm vận nặng nề, chặn đứng mọi giao dịch với thế giới về thương mại, tài chánh, lưu thông vận tải, xuất nhập cảng, khiến nền kinh tế Tàu khựng lại khôn đốn. Đồng thời Liên Hiệp quốc còn đề cử quân đội Đồng Minh tiến hành giải phóng VNCH, có tháp tùng Quân lực và Chánh phủ VNCH Lưu Vong đã được chấp thuận tư cách pháp nhân. Quân Tàu đang chuẩn bị lực lượng Hải Lục Không quân hầu mở Đại chiến III chiếm lại tư thế thượng phong. Miền Hậu Giang do Miền cộng với trợ lực của Tàu tấn công 3 mặt trận: 1.-Mặt trận Tây Ninh với trọng trách tiên chiếm Miền Đông và Sài Gòn 2.- Mặt trận Châu Đốc tiên chiếm An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Long An, Định Tường và Bến Tre 3.- Mặt trận Hải quân tiên chiếm Hà Tiên, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Miền cộng quá tàn ác "Cấp duồng" tất cả Nam phụ lão ấu, xấp nhập toàn Miền Tây và

Miền Đông vào đất Miên. Quân Đồng Minh tiến chiếm Thổ Châu và Phú Quốc làm căn cứ chuyển quân đổ bộ từ Kiên Giang, Cà Mau, Hà Tiên chia làm 3 đạo tái chiếm Miền Tây, có trợ lực của Kháng chiến quân nội địa do giao liên với Quân lực VNCH về tình báo chiến lược, giao cho Quân lực và Chánh phủ VNCH bình định lãnh thổ, tái lập an ninh trật tự và hành chánh quyền địa phương. Đồng Minh tiếp tục tiến tới Miền Đông có phối hợp kháng chiến quân địa phương, đánh dẹp và đuổi quân Tàu ra Miền Trung. Nhờ quân lực Đồng Minh hùng hậu với thiết giáp xa hạng nặng không người lái, phi cơ phóng pháo và hỏa tiễn không địa ồ ạt, bộ binh chỉ xuất hiệp tiếp thu chiến trường chỉ 1 tuần lễ sau đã tiến tới vĩ tuyến 17. Quân Tàu án ngữ phía Bắc dữ dội, nhưng VNCH lo tiếp dưỡng an cư lạc nghiệp cho dân chúng, cố gắng mời chánh khách, nhân sĩ nội địa và hải ngoại tái lập nền Đệ Tam Cộng Hòa lâm thời, để lo mở cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Hiến và cuối năm 2015. Lúc này có phương tiện đầy đủ tiếp trợ kháng chiến quân Miền Bắc hùng hậu mở ra nhiều trận chiến ác liệt với Tàu. Quân lực Đệ Tam Cộng Hòa cũng đưa Hải quân ra tham chiến có trợ lực Đồng Minh khi Tàu mở Đại chiến III ở Biển Đông và Thái bình Dương. Đại bại sau 1 tuần xáp trận, Tàu rút chạy hết để cho Hải quân Việt Nam tiếp thu các quần đảo Hoàng Sa và trường Sa cùng các căn cứ trên biển Đông. Lúc này thừa thắng xông lên kháng chiến quân Miền Bắc tấn kích dữ dội, quân Tàu thua xiềng niềng, báo hại quân Tàu không còn tiếp viện cũng bỏ chạy luôn về Tàu kéo theo bầu đoàn thể tử thái thú lóc nhóc chạy trốn chết, bỏ hết sự nghiệp, để cho Kháng chiến quân tiếp thu trọn vẹn đất Bắc huy hoàng. Nhưng bọn cán binh phản tỉnh trong hàng ngũ kháng chiến, theo tuyên truyền nợ máu và tội đồ dân tộc, nếu mất quyền lực không còn đất sống, họ quây súng phản thù, gây nội chiến quốc cộng đẫm máu. Quân lực Đệ Tam Cộng hòa mở cuộc Bắc tiến giải quyết chiến trường, bọn chúng yếu thế phải thân phục không tốn một viên đạn, thống nhưt Việt Nam lập thành "Đệ nhị Bất chiến tự nhiên thành"

### **III.- "ĐỆ TAM BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH"**

Trung cộng đại bại cả Hải, Lục quân bị đuổi nà bị Đồng Minh buộc đầu hàng, nhưng cương lý mở "Sanh tử chiến" quyết tận diệt hết lực lượng địch thủ, hầu nắm quyền bá chủ Thế giới. Nhưng "Mưu sự tại Nhơn, thành sự tại Thiên" ra lệnh khai hỏa 6.000 giàn hỏa tiễn Liên lục địa chôn giấu ở Hoa Nam, gài sẵn mục tiêu các quốc gia, thủ đô và các thành phố lớn của tất cả quốc gia thù địch, lá chắn nguyên tử Mỹ phát giác, và lập tức cả một rừng hỏa tiễn Patriot và Tamahawk từ các tiêm thủy đình nguyên tử ở Biển Hoa Đông và các chiến hạm ở Thái bình dương tung vào nghênh chiến, chạm nhau phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, gây chấn động tới trên 50 chấu, khiến địa cầu mất thăng bằng ngừng lại 3 giây mới chuyển trục và xoay ngược trở lại từ Tây sang Đông, Hoa Nam biến thành biển mới và dân Tàu chết trên 1 tỷ người, toàn thế giới chết hết, chỉ được tái sinh do nhiệt độ 1/10 gồm: Trung thân, Hiếu tử, Chân tu, và Thiện tri thức. Kẻ ác chết hết các người sống lại được Đức Di Lạc Vương Phật cùng 18 đạo sư (Bồ Tát hóa thân) hoàng dương nền Đạo Trị Thiên Ánh Đạo Vàng. Toàn thế giới không còn ranh giới, chỉ còn 18 khu Đạo trị. Trong lúc nền Đệ Tam Cộng Hòa đang lo tu chỉnh lại an ninh trật tự, các quốc gia gốc Bách Việt: Miên, Thái, Miên, Lào và Khâm Châu ( Lưỡng Quảng và Vân Nam trở về thân phục Việt Nam lập thành Liên Bang Đại Việt, tạo ra "Đệ Tam Bất Chiến Tự Nhiên Thành" vào cuối năm con Dê, lại được vinh hạnh thăng hoa "Đệ nhưt Khu trưởng Đạo trị", bảo quản Kim Điện mở hội Long Hoa, năm con Khỉ và năm con Gà.

Sacramento, ngày 14 tháng 11 năm 2014

SAGIANG

