

BÀNH TRƯỞNG HÁN TỘC

SAGIANG

I.- HÁN TỘC ĐÃ BÀNH TRƯỞNG GẤP 5 LẦN ĐẤT NƯỚC

Theo nguồn gốc Hán tộc mới lấy danh nghĩa Hán tộc kể từ đời nhà Hán do Lưu Bang tạo lập ra, chứ Hán tộc ngày xưa chỉ là dân du mục ở phía Bắc sông Hoàng Hà, trải qua các thời đại Kỳ Sa Băng Ta Na xuất thế tạo lập ra nước Tào thời cổ đại với Tam Hoàng triều đại, tức thời đại mẫu hệ, lần hồi tiến hành tới Hậu Tam Hoàng: Phục Hi thị mới chuyển sang Phụ hệ, Thần Nông thị và Huỳnh Đế thị. Sau đó mới Ngũ Đế: Đế Nghi, Đế Lai, Đế Cốc, Nghiêu, Thuấn. Vua Thuấn truyền ngôi cho vua Vũ lập ra nhà Hạ. Trong thời Thần Nông hệ (Bách Việt) mới phong cho Lộc Tục con thứ làm vua Phương Nam, Kinh dương vương, còn Đế Nghi con trưởng làm vua phương Bắc chia hai Bách Việt. Dân Phương Bắc nhờ có Thành Thang triệt tiêu vua Kiệt nhà Hạ lập ra nhà Thương chỉ quanh quẩn ở phía Bắc sông Hoàng Hà với kinh đô Trường An có 4 trấn Đại chư hầu: Tây Bá Hầu Cơ Xương, Đông Bá Hầu Khương Hoàng Sở, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hồ, Nam Bá Hầu Ngạc sùng Võ. Mỗi Đại trấn chư hầu quản trị 200 tiểu trấn chư hầu. Nhà Thương trị trên 600 năm bị con Tây Bá Hầu là Cơ Phát hội chư hầu tại sông Mạnh Tân triệt hạ lập ra nhà Tây Châu, lại chia đất cho các công thần lập nên Phong kiến. Tới đời vua U lệ bị giặc Hung Nô (Sau này là Mông Cổ) tiến chiếm mất thủ đô, phải dời đô sang nước Lỗ lập ra nhà Đông Châu. Các công thần lúc bấy giờ không tôn trọng quyền hành nhà vua, tranh chấp quyền lợi nhau, xung bá đồ vương tạo ra thời Đông Châu liệt quốc, tóm tắt các nước nhỏ tạo ra cuối cùng còn 7 nước tạo ra thất quốc tranh hùng: trong đó phương Bắc còn 3 nước Triệu, Yên, Tề, và các dân tộc Bách Việt Miền Nam sông Dương tử giang (Vùng đất của Kinh dương Vương) bị Hán tộc xâm chiếm hết 15 thị tộc, chỉ còn sót lại Đông Âu Việt, Lạc Việt và Tây Âu Việt, thành lập 4 nước: Tần, Hàn, Sở, Ngụy. Các quốc gia tranh đấu với nhau dữ dội và Đông Âu Việt đánh chiếm Lạc Việt đời Hùng Vương thứ Năm, nảy sinh ra trận chiến tranh hùng của Việt Vương Câu Tiễn phục thù tiêu diệt Ngô phù Sai (Đông Ân Việt), lập thành quốc gia hùng mạnh chống với nước Sở, nhưng qua Hùng Vương thứ Sáu, bị Sở đánh bại phải bỏ vùng Bán đảo Sơn Đông, ôm dân di tản xuống Triết Giang tái lập quốc. Qua Hùng Vương thứ Bảy bị Sở tiến đánh bại trận, phải di tản chạy xuống Khâm Châu lập lại nước Văn Lang (Bắc Việt ngày nay). Như vậy chỉ còn 2 thị tộc Tây Âu Việt và Lạc Việt. Khi Tần hùng cường gồm sáu quốc gia thống nhất nước Tàu lập thành: tỉnh, quận, huyện, tập quyền trung ương, tự danh xưng Tần Thủy Hoàng, lại còn sai Tướng Đồ Thư mang quân xuống chiếm nốt 2 thị tộc cuối cùng của Bách Việt, nhưng bị Thục Phán Tây Âu Việt (Vùng Vân Nam) chống trả giết chết Đồ Thư, thoát nạn ngoại xâm. Nhưng bộ tướng Triệu Đà lại không rút quân về chiếm cứ vùng Lạc Việt ở Phần Bắc Khâm Châu (Lưỡng Quảng) lập ra nước Nam Việt tự xưng đế hiệu Nam Việt Vương trong lúc nhà Tần bị Hán Sở tiêu diệt sinh ra trận chiến ác liệt Hán Sở tranh hùng. Cuối cùng Hán thắng lập ra nhà Hán an định rồi mới tính tới vụ chiếm cứ Miền Nam nữa. Triệu Đà chống với quân Hán ở Trường Sa giữ nền độc lập. Nhưng qua đời Hùng vương thứ Mười Tám thù nghịch với Thục Phán nên đánh chiếm Văn Lang, lập ra nước Âu Lạc rộng lớn chống trả với Triệu Đà, đóng đô ở Cổ Loa thành tự xưng là An dương Vương. Triệu Đà bại trận giảng hòa đưa con trai Trọng Thủy sang làm rể. Chính Trọng Thủy tên gián điệp gạt vợ Công chúa Mỵ Châu trộm tài liệu và phá hư nỏ thần (Một loại súng thần công đại bác), cử binh sang đánh tiêu diệt Âu Lạc quốc sáp nhập vào Nam Việt, Bắc thuộc lần thứ nhất. Đến đời Đông Hán Cù thị Thái hậu và vua Triệu Ai vương tư thông với sứ thần Đông Hán dâng nước cho nhà Hán, nên Tề

tướng Lữ gia viết hịch thông báo toàn dân và đảo chánh giết Cù thái Hậu và nhà vua, tôn tôn vương, chuẩn bị chiến tranh với quân Hán, nhưng bại trận toàn thể đất nước bị nô lệ vào Bắc thuộc lần thứ nhì. Hán tộc xâm chiếm hết 17 thị tộc Bách Việt và đồng hóa thành dân tộc thiểu số trong 56 sắc tộc Trung quốc hiện nay. Trung quốc còn chiếm thêm Mãn Châu, Mông Cổ, Tân Cương và Tây Tạng với diện tích đất đai gấp 5 lần diện tích thực sự Tàu ở phía Bắc sông Hoàng Hà, nên dân Hán tộc rất hãnh diện mở rộng bờ cõi to lớn hàng nhì thế giới sau Nga. Bây giờ mộng bành trướng Bắc kinh còn tiếp tục Hán hóa Lạc Việt cuối cùng trong giòng dõi Bách Việt lưu giữ tông tộc Việt Nam ngày nay.

II.- HÁN TỘC RẤT HUNG TÀN THÔN TÍNH CÁC QUỐC GIA CẬN BIÊN

Chúng là dân du mục từ nguồn gốc nên việc chinh chiến rất tàn bạo, sát hại những ai chống đối, còn đầu hàng là bị chúng đồng hóa do đất đai chúng hẹp hòi, di dân đến sinh sống, lấn hiếp dân bản địa, biến dân bản địa thành dân tộc thiểu số. Chính vì Khổng Tử và Lão Tử đã nêu lên phương thức trị dân (Tu, Tề, Trị, Bình) và còn hưởng nhân khi đã thành công trong cuộc sống (Vô vi nhi vô bất vi). Nghi ngại nhưng không phải không làm, cứ suy nghĩ mưu thần chúc quý thâu tóm tài sản kẻ khác để thụ hưởng. Chúng thực thi kế sách Khổng Lão rất chính xác trong mưu đồ bành trướng không ngừng nghỉ, xâm chiếm mở rộng bờ cõi. Trước tiên chúng tấn kích Miền Nam, chiếm lãnh các tiểu quốc Bách Việt hiền lành chuyên sống nghề nông phong túc, bắt đầu thời Nhà Châu, manh nha các vùng đất béo bở và di dân đến lấn hiếp dân Bách Việt, khiến cho họ phải di tản lên rừng núi sống trở thành dân tộc thiểu số. Càng ngày, Tàu càng chuyển dân đi đến sinh sống hài hòa khi quân đội chiếm đóng các vùng đất đai màu mỡ. Từ đó họ tân lập các quốc gia Miền Nam, chống đối các quốc gia gốc ở Miền Bắc cho đến thời Đông Châu các quốc gia tranh bá đồ vương, tóm thâu các nước nhỏ tạo thành một nước mạnh từ thời Đông Châu Liệt quốc, tiến đến cuối cùng Thất quốc tranh hùng. Nhà vua hết quyền hành chỉ còn 7 quốc gia: Tần, Sở, Ngụy, Hàn, Triệu, Yên, Tề. Tần hùng cường chiến thắng 6 quốc gia kia, thống nhất nước Tàu, lập ra Nhà Tần tự xưng Tần Thủy Hoàng với chánh sách tập quyền Trung ương, chia nước thành thành tỉnh, quận, huyện lập kinh đô ở Hàm Dương. Xây Vạn lý Trường thành ngăn chống Mông Cổ, lập A phòng cung chứa cả ngàn phi tần hưởng lạc giàu sang, khiến dân chúng đói khổ, nên phải vùng lên chống bạo Tần do 2 nhóm: Phía Bắc do Lưu Bang tước hiệu Hớn bá Công, nhóm phía Nam do Hạng Võ tước hiệu Sở bá Vương tiến đánh Tần. Sở bá Vương tàn bạo tiến đánh Hàm Dương đối xử ác đức với dân chúng, còn Hớn bá Công chủ trương thương dân diệt bạo Tần, trở thành 2 phe đối nghịch gây ra chiến trận Hớn Sở tranh hùng. Dân chúng nào nề vì chiến tranh nên trông chờ chiến cuộc chấm dứt, yểm trợ Hớn bá công chiến thắng Sở bá Vương thống nhất đất nước lập ra nhà Hớn. Hớn tộc phát sanh ra từ đó, càng ngày càng bành trướng lãnh thổ tiến xuống Miền Nam tóm thâu nốt Lạc Việt làm nô lệ. Chúng chưa di dân đi hết vì trong nước bị loạn lạc Tam quốc, kế tiếp Ngũ Bá tranh hùng, nên khi dứt màn nô lệ ở Việt Nam là bị Nam Hán tái lập ở Khâm Châu toan chiếm Việt Nam bị Ngô Quyền diệt nội thù, Kiêu công Tiệp và chiến thắng Nam Hán ở Bạch đằng Giang mới được tự chủ Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn Tây Sơn và Nguyễn Gia Long. Pháp chiếm Đông Dương nên Việt đành chịu nô lệ Pháp gần 100 năm, lại bị cộng sản phá hại suốt 70 năm dài khiến dân Việt tự nạn khắp Thế giới tới trên 4 triệu còn 90 triệu trong nội địa đang bị bọn thái thú manh tâm bán dân cho Tàu cộng do Hội Nghị Thành Đô 1990, nhận làm tỉnh lẻ Tàu cộng, tức nhiên thỏa mãn ý đồ bành trướng Hán tộc rồi. Nhưng bị chiến trận Việt Trung 1979 Tàu bại trận nên Giang Trạch Dân hứa 30 năm sau mới thực thi, với

ý đồ thực thi kế hoạch "Tâm ăn dâu" như ngày xưa tổ tiên họ đã thực hiện thành công nuốt hết 17 thị tộc Bách Việt ở Hoa Nam. Các thái thú cứ ung dung hưởng lợi, bóc lột dân chúng, tham nhũng, cướp đoạt tài sản dân chúng, bán đất đầu nguồn, dâng đất Tây nguyên, lập thị trấn Tàu ở 6 tỉnh giáp biên giới tự trị, tạo lập cả chục ngàn xí lớn nhỏ đủ mọi ngành nghề, như là ngành luyện sắt thép Vũng Áng ở Hà Tĩnh đòi tự trị. Cả ngàn làng Tàu ở các khu công kỹ nghệ Tàu để dân Tàu mang cả gia đình đến ở và tăng trưởng dân số Tàu trên đất Việt Nam. Ngoài ra còn có nhiều Tiểu khu phố và Đại khu phố Tàu chễm chệ chiếm cứ đất đai Việt đuổi dân Việt đi chỗ khác khôn khéo. Kế sách "Tâm ăn dâu" đã thành công chiếm trên 30 % diện địa và còn lãnh hải chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và vẽ ranh giới lười bò trọn hết Biển Đông, cấm ngư phủ Việt hành nghề. Chúng đã trù tính kế hoạch "Năm Mũi giáp công" chiếm Việt Nam nhanh chóng trước thời hạn 30 năm.

III.- HÁN TỘC BÀNH TRƯỚNG THẤT BẠI

Trung cộng nổi chí bành trướng Hán tộc, quyết tâm chiếm hữu cho bằng được Việt Nam gốc Bách Việt cuối cùng cho thỏa đáng tinh thần bành trướng Hán tộc đã qua nhiều triều đại thất bại Nam Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Nhưng Trời Phật rất cảm thông nỗi khổ của dân tộc Bách Việt chịu đọa đầy suốt mấy ngàn năm, đến đời bị đồng hóa hết 17 thị tộc, nên đã nhiều lần cứu giúp tinh thần Bách Việt trải qua cả trăm trận chiến đấu khốc liệt, giữ được nòi giống Tiên Rồng. Chuyền này Trung cộng đã thành công kế hoạch "Tâm ăn dâu" xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải với bọn thái thú, tham danh háo lợi dâng bán cho Hán tộc. Cho nên thực thi "Kế hoạch Năm Mũi giáp công" chớp nhoáng chiếm Việt Nam dễ như lấy đồ trong túi. Khiến toàn dân phần uất, với tinh thần Diên Hồng, vùng lên lập chiến khu với đủ mọi thành phần, luôn cả nhóm cán binh phản tỉnh cũng hăng hái xông pha trong hàng ngũ kháng chiến quân từ Bắc chí Nam, vừa chống trả xâm lược quân vừa bảo vệ dân trốn thoát thẩm sát do thù hăng của Miền Cộng và Lào Cộng đã sát thủ già trẻ bé lớn Nam Nữ từ 4 đến 5 triệu mạng, chiếm đoạt tài sản, tàn phá tất cả thành phố đô thị. Tin tức quốc nội chuyển qua hải ngoại, tất cả các hội đoàn, đảng phái, tôn giáo đồng nhất tề biểu tình chống Trung cộng và trần tình tội ác xâm lăng lên Liên Hiệp Quốc, tức nhiên lệnh cấm vận nặng nề triệt để Trung cộng và đồng thời cử quân đội Đồng Minh giải phóng Việt Nam có cho tháp tùng quân lực và chánh phủ VNCH Lưu vong, được giấy phép đầy đủ tư cách Pháp nhân. Cuộc chiến giải phóng thành công dễ dàng nhờ tình báo chiến lược của kháng chiến quân, tái chiếm tới vĩ tuyến 17, lo bình định lãnh thổ, tái lập an ninh trật tự và hành chánh quyền địa phương, đồng thời mời nhân sĩ, đảng phái và giáo phái quốc nội và hải ngoại thành lập nền Đệ Tam Cộng Hòa lâm thời, cùng yểm trợ lực lượng quân sự cho kháng chiến quân Miền Bắc, phản công Tàu cộng. Trung cộng bị cấm vận kiệt quệ kinh tế bắt buộc mở Đại chiến III bị đại bại bỏ hết cán cứ ở Biển Đông để cho Hải quân VNCH tiếp thu trọn vẹn Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng Biển Đông. Tàu cộng không còn tiếp viện thua xiềng niềng rút bỏ Đất bác chạy về Tàu, kéo theo đoàn thê tử Thái thú lóc nhóc bỏ hết sự nghiệp cho Kháng chiến quân tiếp thu huy hoàng đất nước, nhưng bị bọn cán binh Việt cộng phản thùng gây cuộc nội chiến đẫm máu. Quân đội Đệ Tam Cộng Hòa Bắc tiến với lực lượng hùng hậu khiến chúng thần phục thống nhất Việt Nam "Bất chiến tự nhiên thành". Cuộc bành trướng Hán tộc một lần chót thất bại hoàn toàn và còn đền tội xứng đáng, khi gây ra chiến tranh nguyên tử ở Hoa Nam biến thành biển và chết trên 1 tỷ dân Tàu.

Sacramento, ngày 24 tháng 11 năm 2014