

Á CHÂU HUYỀN BÍ

SAGIANG

I.- VĂN MINH CỎ Á CHÂU

Á châu ngày xưa là Đông Thắng Thần Châu có nền văn minh sau Lemuria và Atlantic, tuy không huy hoàng cho lắm, song cũng có nhiều truyền tích huyền bí của những quốc gia Ba Tư, Ấn Độ, Tây Tạng, Tân Cương, Gô Bi, Mông Cổ, Tàu, Bách Việt. Nền văn minh này phát triển đời sống dân chúng tương đối khá đầy đủ, nhưng vì quyền lợi mà đem phát triển văn minh phục vụ quân đội hầu bành trướng lãnh thổ nhiều hơn là phục vụ dân chúng, như là các đế quốc Thương, Châu, Hán, Đường, khiến nền văn minh bị thoái trào như Tây Tạng, Tân Cương, Gô Bi, Bách Việt. Nền văn minh Ba Tư thịnh hành với đế quốc Ba Tư với truyền thuyết "Một ngàn lẻ một đêm" đồ sộ biến Ba Tư huyền bí đương nhiên. Ấn Độ với Bà la môn giáo quá nhiều truyền kỳ huyền bí ngang hàng với Atlantic, mặc dầu sau này Phật giáo chấn chỉnh với thuyết lý cao siêu, không dựa vào thần quyền như Bà la môn giáo, nhưng tinh thần thần quyền của người Ấn vẫn hùng hồn với triết thuyết giáo đồ cao siêu như là triết thuyết Yoga, tuy thất truyền chính bản, nhưng ngày nay vẫn còn lưu truyền trong dân gian để giữ gìn sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, như là phương thức nhịn đói, giữ tinh khiết cơ thể cao độ như là không ăn uống, chỉ hấp thụ tiên thiên khí và hậu thiên khí mà thôi, nhờ đó mà tuổi thọ cao tới trên 5.000 tuổi, hiện nay đang sống ẩn dật ở Trường Xuân Thạch động. Ấn Độ hiện còn rất đông tu sĩ chánh giác bất giao dịch với thế gian. Phật giáo triết lý cao siêu rất khó thấu đạt toàn chỉnh, chỉ có nhận thức tới đâu hay đến đó, nên quý cao tăng tự mình tìm phương giải thoát, còn tín đồ theo ngũ giới cấm và lục hạnh tu trì, làm lành lánh dữ mong tái sinh kiếp thụ hưởng thiện quả. Tây Tạng hấp thụ Phật giáo triết thuyết quá toàn chỉnh tạo được vị Phật sống Đạt Lai Lạt Ma đã được 14 đời truyền kiếp huyền bí. Toàn quốc tu sĩ đã chiếm hơn phân nửa dân số và tín đồ Phật giáo chiếm 98% với câu thần chú thâm nguyện mãi "Um Mani Padmi Hum" với ý nghĩa "Bách liên hoa trong nền tuyết trắng" hết sức sâu sa mâu nhiệm. Hiện nay Đạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong ở Ấn Độ, toàn quốc Tây Tạng trở thành tỉnh lẻ của Tàu. Tuy nhiên Ngài vẫn chu du khắp nơi trên Thế giới truyền bá giáo lý Tây Tạng rất uyên thâm, đã được giải thưởng Nobel về Hòa bình tư tưởng cao quý. Tu sĩ Tây Tạng đã từng trình diễn huyền bí thao tác: Khinh thân, đi trên mặt nước, mùa Đông ở trần kiết già đầu trùm khăn ướt thi triển nhiệt lực chống lạnh độ âm và làm khô cái khăn ướt. Tu sĩ nào cái khăn khô trước thắng cuộc được thăng chức cao hơn. Dân chúng tôn sùng Phật đạo Tây Tạng và kính trọng Đạt Lai Lạt Ma vừa là quốc trưởng vừa là Giáo chủ từ trẻ cho tới già và tịch diệt, nhưng vẫn truyền di tích cho Quý Lạt Ma truy tìm ra hài nhi tái sinh, giáo nghiệm di tích đúng, đón rước về tôn lên chức chưởng và vừa nuôi dưỡng, vừa giảng đạo cùng văn hóa, như là ngoại ngữ, phụ đạo chánh quyền do Trường Lão Lạt Ma, phụ đạo tôn giáo cũng vậy cho đến khi đúng tuổi mới hành lễ đăng quang. Tân Cương ngày xưa có nền văn minh phát đạt, dân chúng sống rất ung dung hài hòa, hiền lành chơn chất, thường bị Nga và Tàu tranh chấp nên phải bị phân ra 2 quốc gia: Tân Cương Nga và Tân Cương Tàu. Ngày xưa nền văn minh Gô Bi ảnh hưởng Tân Cương nên trù phú, nhưng khi Gô Bi bị sa mạc hóa trở thành hoang vu, dân chúng di tản hết, lây sang Tân Cương suy yếu mới bị phân chia. Đất rộng dân thưa, dân chúng giàu có nhờ khoáng sản dồi dào. Gô Bi ngày xưa đã được người Atlantic sang phong phú hóa và thành lập một quốc gia vững mạnh về kinh tế và quân sự. Chính họ mang nền văn minh sang phổ quát và khai quật kho tàng làm giàu cho mẫu quốc Atlantic. Nơi đây họ tiếp xúc với dân Đông Thắng Thần Châu quảng bá dồi dào tài nguyên động lòng tham, nên mới

cho Điện từ lực xuyên qua ruột trái đất chạm Điện từ trường chấn động mãnh liệt làm chìm đại lục Atlantic hủy diệt nền văn minh Trung cổ huy hoàng. Văn minh Mông Cổ sáng chói thời cận đại do đạo quân hùng mạnh xâm chiếm từ Á châu sang Âu châu, chỉ một đêm xuyên qua Ba Tư đã giết chết hết 20.000 quân Ba Tư. Tiến quân tới Miền Trung Âu châu, và chiếm trọn nước Tàu lập thành đế quốc rộng lớn với tài chỉ huy của Thành Cát Tư Hãn, bách chiến bách thắng, nhưng họ tức bực chiến bại ở Việt Nam, nhờ đó mà Nhựt Bản thoát nạn Mông Cổ xâm lăng. Kỵ binh Mông Cổ tài ba lỗi lạc trên chiến địa, chiến cụ phá thành đoạt lũy thượng thặng với những giàn phóng đạn có tầm xa trên 50 mét. Hỏa đạn vừa phá nát thành trì, vừa đốt cháy nhà cửa, doanh trại và dinh thự địch quân. Còn thêm một giàn cung tiễn tung vào địch quân như trời mưa giết chết tới đả, rồi mới tới giàn kỵ binh lão luyện xông pha như vào chỗ không người. Tàu lập quốc ở phía Bắc sông Hoàng Hà gồm nhóm du mục, tiến chiếm các bộ lạc chung quanh, như là tiến chiếm nhóm Bách Việt đã lập quốc nơi đây từ Thời đại Thần Nông. Họ lập ra hà Hạ, bị nhà Thương triệt tiêu bành trướng ra tứ phương thành lập 800 trấn chư hầu chia ra 4 Bá hầu: Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi Bá hầu điều ngự 200 trấn chư hầu. Nền văn minh nhà Thương sáng chói cả 600 năm. Tây bá hầu khởi binh đánh nhà Thương có hợp lực của 3 Bá hầu kia, lập ra nhà Châu khởi đầu thời đại phong kiến, phân quyền cho các quan quyền, mỗi người một tiểu quốc. Nhà Châu bị Mông Cổ đánh phá bỏ kinh đô ở Miền Tây chạy về Miền Đông tái lập quốc. Nhưng suy yếu các tiểu quốc xung hùng xung bá không còn từng phục nhà Châu, làm thành Đông Châu Liệt quốc, các nước lớn xấp nhập các nước nhỏ chỉ còn 3 nước Triệu, Yên, Tề và đồng thời tràn xuống Miền Nam vượt sông Dương tử giang chiếm cứ các tiểu quốc Bách Việt tạo lập 4 nước Tần, Hàn, Sở, Ngụy. Lúc bấy giờ trở thành Thất quốc tranh hùng, tranh đấu nhau suốt cả thời gian dài, dân chúng rất thống khổ. Văn minh Tàu chỉ đạo văn của Bách Việt rồi tự xưng tự đại cho mình là Trung nguyên còn tứ phương là Nam Man, Bắc địch (Hung nô), Tây rợ, Đông phiên để tự chối bỏ nguồn gốc là dân du mục. Bách Việt đem nền văn minh Trung cổ Atlantic từ Ethiopia di tản sang với 18 thị tộc thành lập 18 tiểu quốc, tranh giành nhau quyền lợi thiếu đoàn kết, nên chịu trở thành dân tộc thiểu số chỉ có Hồng Bàng thị lập quốc Lạc Việt, Hùng vương thứ Nhứt tranh đấu với nhóm Sở lùi bước rút về Khâm Châu tái lập quốc Văn Lang đời Hùng vương thứ Bảy, chống đỡ bảo toàn đất nước, đến Hùng vương thứ Mười Tám bị Tây Âu Việt Vương Thục Phán đánh thắng lập ra Âu Lạc, nhưng vẫn còn dòng giống Bách Việt.

II.- Á CHÂU HUYỀN BÍ DI TÍCH

Ba Tư nơi xuất phát và bành trướng thế lực đạo Hồi đã từng là Bá chủ vùng Trung Đông, với tiên tri gia Mahomed độc đáo và còn lưu lại di tích "Một ngàn lẻ một đêm" hi hữu trần gian. Ấn Độ quá nhiều di tích huyền bí, nhưng bị bọn buôn Thần bán Thánh, không tu luyện thành tài lại loè bịp chiếm lấy quyền lợi và danh vọng, làm đốn bại phần tinh túy cao thâm của đạo lý, nên quý Ngài uyên thâm đạo cả phải mai danh ẩn tích nơi rừng sâu núi thẳm, chỉ chọn lọc chân truyền quá ít ỏi, nên mâu nhiệm đạo lý bị thất bát hết đi Đạo sư uyên thâm có thể uống tất cả độc dược hay hóa chất hiểm độc, mà vẫn bình thường, chạy vòng quanh trên 2 ngón tay, khinh thân và phi thân quá dễ dàng, chôn sống 49 ngày mà vẫn sống, ngồi kiết già trụ thân 10 lực sĩ kéo lên không nổi, biến thể các vật thể như con chó hóa ra con mèo, tàng hình mất dạng, hiện hình nơi chỗ khác, tự biến thành chim bay ,rồi từ chim trở lại người, Đạo sư Lahiri Malasaya (Môn phái Krizer Yoga cứu người chết Rama sống lại chỉ với 7 giọt dầu đậu phộng. Ba vị tu sĩ ân tu trên hòn đảo

hoang được Giám mục đến hướng dẫn thi hành thánh lễ rồi xuống thuyền ra về, nhưng hết sức kính phục 3 vị ấy nắm tay nhau chạy trên mặt sóng đến gần thuyền xin Giám mục chỉ dạy lại nghi lễ vì đã quên hết. Đạo sư Ezekiel chiếu thiên nhãn thấy cửa Trời phương Đông, dùng thiên nhĩ nghe được nhạc trời, loại âm thanh huyền hoặc. Tây Tạng càng huyền bí với Đạt Lai Lạt Ma vừa là Quốc trưởng, vừa là Giáo chủ Lạt Ma giáo (Độc giáo) theo môn phái Mật tông, đã truyền kiếp đến đời thứ Mười Bốn hết sức huyền bí với câu thần chú "Um Mani Padmi Hum" luôn tâm niệm cho tất cả dân chúng và tu sĩ mà tu sĩ chiếm hết phân nửa. Hiện nay huyền bí Tây Tạng do Trưởng lão Lạt Ma thần linh nhất, toàn thân có thể sáng chói và tàng hình tránh nạn Tàu cộng đang cai trị, để ẩn hiện tùy lúc duy trì nền đạo ở các đạo viện, trong lúc Đạt Lai Lạt Ma lưu vong sang Ấn Độ và chu du khắp Thế giới quảng bá Mật tông Tây tạng, chờ ngày phục quốc mới vừa ăn lễ Bát tuần. Lâm Bá một đạo sĩ trẻ có năng khiếu thần nhãn, có thể nhìn người ta mà biết rõ tâm địa thiện hành hay ác tạo qua ánh sáng thân thể phát ra, được trở thành đặc thủ cận vệ của Đạt Lai Lạt Ma. Điện Potoma thủ phủ của Đức Thâm thâm (Đạt Lai Lạt Ma) rất bí mật với đường hầm sâu trên 200 mét với nhiều di tích bí mật: Người chết từ 6.000 năm trong quan tài cao mét là người tiền sử Tây Tạng trong thời kỳ địa tầng thứ Tư đây Tây Tạng từng là bãi biển Đông Thắng trên bình nguyên rộng lớn lên độ cao 4.000 mét trùng trùng điệp điệp với chót cao nhất Everest 8,756 mét, là nơi điểm đạo cho quý Lạt Ma của Mật Tông, từ một tu sĩ thăng hoa lên Lạt Ma. Số tu sĩ điểm đạo chỉ sống được 2/10 khi được đưa xuống hầm bí mật này điểm đạo, chết giả 3 ngày giữa các thân xác cổ tu sĩ để nhận thức được tiền kiếp từ mấy chục ngàn năm về trước và trải qua cuộc điểm đạo khắc nghiệt của quý Ngài tổ sư của Mật Tông từ hàng triệu năm. 2/10 tu sĩ điểm đạo đắc quả vị mới được thăng hoa hàng Lạt Ma. Ngài Dật sĩ đạo sư đã từng đưa phái đoàn hành hương xứ Phật tham quan nhiều di tích huyền bí: Tàng hình, Khinh thân đi xa, hiện hình trở lại. Ngài còn phân thân ra nhiều Dật sĩ đạo sư: Đi thăm bạn và dẫn bạn mới về giúp đỡ phái đoàn. Đánh giết ác thú, cọp, beo, rắn độc giải nguy cho phái đoàn. Ngài còn tự tay ban phát thực phẩm cho phái đoàn ăn ngon lành (Đồ chay) cả thời gian dài trong rừng sâu núi thẳm, khi đã hết thức phẩm, lấy ra từ cõi vô hình. Khi đến dòng sông thay vì đi vòng mất 4 ngày để qua cầu dây, Ngài Dật sĩ cùng phái đoàn đi trên mặt nước do Ngài chuyển thần lực và tâm linh từ của từng người. Khi bị băng tuyết giá lạnh, tạm trú trong phòng khách không có máy sưởi, thế là vẫn ấm áp do Tuệ Minh đạo sư hướng dẫn phái đoàn sử dụng vũ trụ lực tạo ra nhiệt lượng và sức sống cho phái đoàn, khiến phái đoàn mỗi người tự nhận thấy an toàn. Thân mẫu đạo sư Tuệ Minh sống trên 100 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, là một nữ đạo sư thường đi vào cõi vô hình tiếp xúc với quý Thánh, Thần, Tiên, Bồ Tát, Phật để học hỏi đạo hạnh nhiệm mầu về giúp đỡ trần gian. Quý Đạo sư chánh đẳng, chánh giác thường nhập thể bằng hiện thân để bảo toàn thân thông, nhanh chóng cứu nhân độ thế, quý Ngài không cần đầu thai mất quá nhiều thời gian tái tạo huyền lực. Quý Ngài còn ngao du cõi vô hình tiếp xúc với thượng đĩnh nhận lãnh chỉ thị thực thi ở trần gian. Quý Ngài còn có năng lực cứu người chết công cả tuần lễ rồi, khi dân chúng mang đến điều trị. Phái đoàn còn được yết kiến đáng Jésus Christ sau khi cứu sống Chanderlen đã chết 3 ngày, chúng tỏ đức chúa còn sống ở Tây Tạng ẩn dật nơi Trường Xuân thạch động. Tân Cương có những đạo sư ẩn dật, không tiếp xúc trần gian, chỉ đặc biệt cứu nhân độ thế mới xuất hiện theo khẩn nguyện nạn nhân, xong việc rồi là tàng hình mất dạng, không cần ai tôn sùng hay cúng dường hoặc xây cất đạo viện. Họ sống trong thâm sơn cùng cốc, ăn hoa hỏa, uống nước suối định thiên tối đại. Họ tạo được thiên nhãn và thiên nhĩ, đạo đồ của họ rất ít phải qua cuộc thử thách gay go và sau thời gian khổ hạnh tu hành,

được điểm đạo khắc nghiệt là tạo ra cuộc chết để đạo đồng xuất thần thức ra ngao du trong cõi vô hình, gặp yêu quái phải tranh đấu sinh tử thoát nạn mới được Đạo sư tiếp dẫn trở về sống lại, rút cả tinh luyện trong lúc điểm đạo ra thực thi với trần gian: Kinh thân, đi trên mặt nước, đao kiếm chém không đứt, vào lửa không cháy. Họ còn biến thể vật thể này sang vật thể khác, sinh vật này sang sinh vật khác. Họ khắc phục được độc xà, ác thú bằng tâm linh cao diệu. Họ thường xuyên liên hệ với nền văn minh Gô Bi cùng những đạo sư Gô Bi di tản từ Atlantic. Cho đến khi Gô Bi bị trở nên sa mạc, dân chúng và đạo sư di tản đi hết, không còn liên hệ nữa, nên huyền môn học trở nên thất truyền. Mông Cổ có một nền văn minh du mục ít chú tâm huyền môn mà trái lại chú tâm võ thuật. Các đạo sư từ Gô Bi chuyển sang tuyển chọn đạo đồ quá khó khăn, do tinh thần võ sĩ đạo quá mạnh mẽ. Huyền bí của Mông Cổ chỉ có thuật tạo chiến mã theo nhu cầu du mục tranh thủ đồng cỏ nuôi gia súc. Họ không có xây cất đạo viện, toàn là lều trại theo đoàn gia súc. Họ cũng được các thủ lĩnh tôn trọng khi họ cứu các kỵ sĩ chết do chiến trận, sống lại tiếp tục cuộc sống trên lưng ngựa. Họ cũng giúp chữa trị bệnh tật của dân chúng và gia súc theo tâm linh trị liệu. Chính Mông Cổ truyền bá võ thuật Á Đông sang Âu Châu. Huyền bí của Tàu đa dạng với Nho nhập thế, Đạo sử thế, Phật xuất thế. Cột sắt vua Vũ trị thủy đặt tại rún Thái bình Dương đã được Tôn ngộ Không biến thể thành "Nhu ý kim bông" biến thành cây kim nhét vào lỗ tai, lúc cần lấy ra biến thành thiết bång, tu hành theo Đường Tam Tạng thỉnh kinh thành công thắng hoa Chiếu đấu thắng Phật và Tam Tạng thắng hoa "Chiến đàn Công đức Phật". Con ngựa Tam Tạng cỡi là con Bạch long thái tử phạm tội đọa xuống thành, để đóaai công chuộc tội. Tôn ngộ Không vốn là con khi đá loạn não thiên cung, "Tê thiên đại Thánh", do đã học được Thất thập nhị huyền công, bị Phật tổ dẫn xuống dưới Ngũ hành sơn với lá bùa "Um Mani Padmi Hum" (Án ma ni bát mi hồng) nhờ Tam Tạng gỡ lá bùa thoát nạn. Đấng hồng Ngọc huoi tay ném đá đánh quân Châu lỗ đầu xứt trán chạy loạn đả. Đả thần tiên được sử dụng đánh đập những ai có tên trong bản Phong Thần. Đám hồ ly mã Hiên viên thành tinh biến làm tiên ông tiên bà dự tiệc Bá lạc đài do Tô Đắc Kỷ (Bị hồ ly thay hồn) chúc thọ Trụ vương bị phục rượu say bện về bay hết nổi, biến trở thành chồn kéo cả bày về hang, bị Hoàng phi Hồ và Tỳ Cang đốt cháy, lấy da lông đẹp kết áo ngự hàng dâng cho vua Trụ, Đắc Kỷ thù hận quyết tìm mưu giết hại Tỳ Cang và Hoàng phi Hồ. Riêng Bách Việt di tản từ Ethiopia, đem nền văn minh Atlantic sang phổ cập chia ra 18 tiểu quốc, chia rẽ chống báng nhau, nên khi Hán tộc thời nhà Châu xâm chiếm, biến họ thành dân tộc thiểu số chỉ còn 2 tiểu quốc: Lạc Việt do Họ Hồng Bàng thành lập ở Bán đảo Sơn Đông lấy quân hiệu Hùng vương và Đông Âu chưa bị Sở xâm chiếm. Nhưng Đông Âu vương Ngô phù Sai đánh thắng Lạc Việt vương Câu Tiễn (Hùng vương thứ Năm) bắt làm tù binh, phải khổ nhục ném phân, mới được thả về, nằm gai nếm mật chiêu hiền đãi sĩ, tích thảo, đôn lương, luyện tập binh sĩ và sử dụng Mỹ nhân kế, (Tây Thi gái Việt) tàn hại lực lượng Ngô phù Sai và chiến thắng phục thù, mở rộng biên cương vững chãi. Nhưng tới Hùng vương thứ Sáu bị Sở xâm chiếm, phải di tản xuống Triết Giang tái lập quốc. Qua tới Hùng vương thứ Bảy bị Sở tiến đánh, lại di tản xuống Khâm Châu tái lập nước Văn Lang, giữ vững biên cương, đến đời Hùng vương thứ Mười Tám bị Tây Âu vương Thục Phán xâm chiếm lập ra Âu Lạc quốc. Xây Loa thành qua kiến trúc sư tài ba Kim quy thần, còn chế tạo nỏ thần bắn ra hỏa tiễn. Triệu Đà thành lập Nam Việt quốc xâm lăng Âu lạc bại trận do hỏa tiễn nỏ thần, cho Trọng Thủy sang ở rể hòa hiệp nhau, với trọng trách gián điệp phá hủy nỏ thần, về nước mang hùng binh sang đánh đuổi Thục Vương mang Mỹ châu công chúa, chạy tới Biển cùng đường, Kim quy Thần hiện lên chỉ Mỹ châu bảo đó là phần thân. Thục vương chém con gái chết,

máu hòa nước biển và cũng tự tử. Trọng Thủy đuổi theo nhìn thấy vợ chết, hối hận mang về cùng nhau nhảy xuống cái giếng chết cho trọn tình nghĩa khiến cho giếng linh thiêng. Những con trai hút máu nàng My Châu tạo thành những hồng ngọc trong thân xác, người ta đem hồng ngọc về lấy thủy thiêng tinh rửa, đặc biệt sáng chói lên rất quý giá. Di tích Lạc long quân lấy vợ Tiên (Ấu Cơ) sanh ra 100 con chia đôi: Chồng gốc Rồng mang 50 con xuống Miền Nam gần biển, Vợ gốc Tiên đem 50 con lên núi, trở thành 2 quốc gia. Cho nên Tô tem biểu hiệu nguồn gốc Tiên Rồng trải qua đến nay đã trên hai ngàn năm. Di tích Kim Điện núi Cẩm độc đáo nhứt hoàn vũ do Pháp Hoa đại sư cùng 49 đệ tử vâng lệnh Thiên đình xây cất dưới đáy núi Cẩm mà Bác vật Nguyễn Văn Lang người gốc SaĐec hộ Hòa Khánh đã từng thám hiểm và tiết lộ bản đồ kính dâng đức Huỳnh giáo chủ cho biết: Kim điện toàn bằng vàng tất cả cung điện, có trân châu và bảo ngọc chói lòa, lối đi bên ngoài toàn vàng găm (Vàng non). Theo bản cáo trình, được biết năm Tân Sửu 1977 núi Ông Cẩm nổ và năm 2016 khi Thất sơn trở thành bình địa do hỏa tiễn, Kim Điện sẽ xuất hiện để Đức Di Lạc Vương Phật làm nơi mở hội Long Hoa và trở thành Thánh địa của nền Đạo trị cho toàn Thế giới, tái lập đời Thượng ngươn Thánh Đức tạo cuộc sống Địa đàng trần gian.

III.- ẢNH HƯỞNG Á CHÂU HUYỀN BÍ

Trên thế giới Á châu huyền bí nhứt xuất xứ từ Tây Tạng, một quốc gia với số tu sĩ chiếm phân nửa dân số do phân di tích cổ đại vào Địa tầng thứ Ba cách nay trên 1 triệu năm, mà Tây Tạng là bình nguyên rộng lớn nằm cạnh bờ biển Đông Thắng, với người thân xác to lớn cao tới 5 mét. Trải qua Địa tầng thứ Tư cả vùng bình nguyên Tây Tạng được đội lên cao từ 4.000 mét mà cao nhứt là rặng Hi Mã Lạp sơn, với Erevest chồm núi cao 8756 mét. Những tu sĩ cổ Tây Tạng tu hành, có thân thể tinh khiết, huyền thuật cao thâm có thể tiếp xúc với đấng Thiêng liêng và liên lạc nhau qua thần giao cách cảm. Họ tạo ra đạo viện bí mật dưới lòng đất, để điểm đạo truyền đạt đạo mầu nhiệm cho đạo đồ quá khắc khe. Số điểm đạo thành đạt chỉ 2/10, bằng không thời chết đi vĩnh viễn ở trong cõi vô hình hay đầu thai sang tái sinh kiếp. Hiện nay Lạt ma giáo vẫn duy trì việc điểm đạo bí mật qua mặt Tàu cộng đang ngự trị. Huyền bí kế tiếp là Ấn Độ, với Bà la môn giáo và đặc biệt nhứt là Yoga chỉ còn huyền thoại, vì thất truyền, chỉ còn 7 bộ kinh điển mà triết lý quá cao thâm tông đồ không thể thấu đạt, nên chỉ còn luyện tập từ 36 tu thế đến 72 tu thế giải thông huyết đạo bảo toàn sức khỏe mà thôi, còn phần cao thâm huyền diệu Yoga không có ai biết hết. Thứ Ba là Bách Việt do hậu duệ Atlantic quá bí hiểm với tài liệu cao thâm bị Tàu đạo văn thời Xuân Thu, thành dân tộc thiểu số của 4 tiểu quốc: Tần, Hàn Sở, Ngụy, cuối cùng chỉ còn chi tộc Lạc Việt chạy về Miền Nam tái lập Văn Lang quốc. Những ảnh hưởng huyền bí của 3 dân tộc này đã khơi động trở lại thần quyền, và phai nhòa bớt phần Khoa học, đang điều chỉnh lại phần tâm linh, luân hồi quả báo, đầu thai, linh hồn bất diệt, cùng vận mạng địa cầu, vận mạng quốc gia và số mạng cá nhân, do thiên đình định vận tương lai, thưởng và phạt công minh, tuy vô hình, nhưng hiện thực chính xác những thiên cơ khuyến cáo. Cũng như ngày nay người ta tin tưởng địa cầu đang trong thời kỳ Hạ ngươn Mạt pháp, phải có Hội Long Hoa tuyển chọn hiền lương cho tái sinh chỉ còn 1/10 để tái lập đời Thượng ngươn Thánh đức với cuộc sống địa đàng trong nền Đạo trị, không còn phân biệt quốc gia, Thế giới chỉ còn 18 khu Đạo trị với Kim điện Thánh địa toàn cầu, ngự trị bởi Long Hoa Giáo chủ. Liên Bang Đại Việt (Có thể Đại Nam) sẽ trở thành đệ nhứt Khu Đạo Trị bảo quản Thánh địa.

Sacramento, ngày 18 tháng 7 năm 2015

